

AHMET HALIT KİTABEVİ No. 10

Serro

M. Sami Karayel

KAVASOĞLU KOCA İBRAHİM



ISTANBUL MUALLIM AHMET HALIT KITABEVI 1943

KENAN MATBAASI Istanbul — 1943

.

.

.

KAVASOĞLU KOCA İBRAHİM

Kavasoğlu Koca İbrahim, aslen Pomaktır. Yani Deliormanlı değildir. Okuyucularım, Pomaklarla Deliormanlıları karıştırmamalıdır. Deliorman diyarı başka Pomak diyarı başkadır.

Pomaklar Şıpka, Pilevne, ve Filibeye doğru uzanan havzada bulunurlardı. Halbuki Deliorman havalisi bu mıntakanın haricindedir. Rusçuk, Silistre, Tutrakan, Razgrad ilh.. gibi yerler Deliorman mıntakasıdır.

Pomaklar; aslen ve neslen Türk oğlu Türktür. Bulgarların iddia ettiği gibi Bulgar asıllı değillerdir.

Bulgarlar, azlıklarını korumak, siyasî birçok haklara sahip olmak için her şeyi uydurdukları gibi Pomaklığı da icat ederek bu halis Türkleri kendilerinden göstermeğe yeltenmişlerdir.

Pomaklar, aslen Bolu havalisinden o diyara iskân edilmiş Anadolu Türkleridir. Fatih Sultan Mehmedin babası Sultan Murat tarafından ve Fatih Mehmet tarafından Tuna ağızlarına ve gerilerine doğru yerleştirilmişlerdir. Bunlar, İsfendiyaroğullarının hükûmeti def ve refedildiği sıralarda buralara götürülmüştür.

Sultan Murat da Varna muharebesinden sonra bu taraflara Anadoludan, bilhassa Bolu havalisinden, birçok aileleri Şipka, Pilevne ve Filibe taraflarına iskân etmiştir. Bu, tarihen sabit olduğu gibi, Pomakların hiç bir veçhile Bulgarlara benzemedikleri de sabittir.

Pomaklar, Bulgarların en büyük düşmanlarıydı. Bulgar isyanlarında Pomaklar, millî çeteler teşkil ederek, kahramanları himayesinde kendilerini korumak için çarpışmışlardır.

Meselâ; hayatını yazacağımız Kavasoğlunun babası bunlardan biridir... İbrahimin babası Kavas idi. Kavas, Bulgar ihtilâllerinde maiyetinde bulunan pehlivanlarla, kasabasını ve köyünü muhafaza etmişti.

Bulgar çeteleri, Moskoflardan gördükleri yardım ve teşvik ile müsellâh olarak yer yer isyanlar vücude getiriyorlar; Türkler üzerine tasallût edip köylerini yakıyorlar; çoluk çocuğu, ca4

milere, mesçitlere doldurarak yakıyorlardı. Bu badirede Pomaklar kendilerini korudular.

Bulgarlar, Türk köylerini basıp kestikten sonra, Moskof hâmilerinin siyasî yardımlarile Avrupa gazetelerinde feryadı basıyorlardı. Ve bu feryad şöyle oluyordu:

- Türkler Bulgarları kesiyorlar... Katliâm ediyorlar. İşte resimleri.

Moskoflar ve Bulgarlar haince bir yol tutmuşlardı. Kestikleri Türklere Bulgar elbisesi giydiriyorlar; ölüleri Bulgar köylerine sürükleyip götürüyorlar; resimler aldırıyorlar; kendi tellâlları olan Avrupa gazeteleri vasıtasiyle neşir ve tamim ederek Avrupa hıristiyanlığını tahrik ediyorlardı. O Avrupa ki, daha hâlâ Ehlisalip zihniyetiyle malûldü. Ve o zihniyetin verdiği tesirle Türkler aleyhine ates fıskırıyordu.

Medeniyim diye geçinen budala Avrupa, kör bir taassupla Bulgarlara hak verivordu.

Bu propagandalar, Moskofların yardımı; iki buçuk milyon tutmıyan ve Bulgaristanda bile ekseriyetleri olmıyan Bulgarları, nihayet müstakil bir devlet haline getirdi. Bulgarlar, istiklâl isyanları yaparken Bulgaristanda Türk nüfusu üç milyondan fazla idi. Yani ekseriyet bizde bulunuyordu.

Her ne hal ise; Pomaklar, Bulgarların kendilerine mal etmek istedikleri Pomaklar, halis Türktür ve Sultan Azizin başpehlivanı Kavasoğlu Koca İbrahim de Türktür.

Pomaklar, İbrahime, Kavasınoğlu derlerdi. Bizler, Kavasoğlu diyoruz.

Kavasoğlu İbrahim, Sultan Aziz devri başlangıçlarında türemiştir. Onun başpehliyanlığı ve saraya intisabı 1280 senelerine tesadüf eder... Aşağı yukarı 80 sene...

Kavasoğlu, kemikli ve adaleli bir pehlivandı. Pehlivanlık resmi yoktur. O devirlerde resim çıkarmak haram telâkki edildiğinden, maatteessüf bu yüce pehlivanın şeklini şemailini bilmiyoruz... İhtiyarlardan elde ettiğim portresi şöyledir:

Kavasoğlu yüz yirmi okkalık bir pehlivanmış. Uzun boylu, çevik ve sallı imiş. Tarife göre, Koca Yusuftan biraz daha olgunca ve dolgunca... Yani, Koca Yusuf, Kavasoğluna göre bir iki gömlek ufakmış. Ve Koca Yusufa benzermiş... Yalnız çehresi daha ziyade müdevver ve rengi Yusufa nazaran esmermiş.

Kavasoğlu Koca İbrahim, Yozgatlı Kel Hasanlardan, Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekirlerden, Arnavutoğullarından sonra Sultan Azize başpehliyan olmuştur.

Kavasoğlu, namağlûplardandır. Fevkalâde çetin ve usta bir güreşçi idi. Her devre bir vilâyet ve mıntakaya mensup pehlivan hâkim olmuştur. Meselâ; Sultan Mahmut devrinin saray başpehliyanı Yozgatlı Kel Hasandı ve saraya Yozgatlı pehliyanlar hâkim olmuştu. Bu devir, on beş yirmi sene kadar sürmüştü.

Yozgatlıların elinden başpehlivanlığı Kastamonulular aldı. Ve Sultan Mecit devri sonlarına doğru Arnavutoğlu, Yozgatlı saray başpehlivanlarını yenerek, Sultan Azize başpehlivan oldu. (Sultan Azizin Veliahtlığı zamanında).

Anasıl Kastamonulu olan Arnavutoğlu da ihtiyarlığına kadar namağlûp olarak kaldı.

Arnavutoğlundan sonra saraya Pomaklar hâkim olmuştur. Ve bu hakimiyet, Pomak Kavasoğlu Koca İbrahimden başlar. İşin tuhafı şudur ki, Pomaklardan saray başpehliyanlığını bir daha kimse alamamıştır.

Kavasoğlu Koca İbrahim, kendisinden pehlivanlık geçmeğe başlayınca, akrabasından olan Kara İbo saray başpehlivanı oldu. Kara İbo, eşsiz bir pehlivandı. Kara İbo ile beraber meşhur Kel Aliço geldi. Aliço da Kavasoğlunun akrabalarındandır ve bunlar Pomaktır.

Pomakları yenerek başpehlivanlığı elde etmek için müthiş mücadeleler olmuştur. Lâkin Pomaklara tamamiyle hâkim olmak mümkün olamamıştır. Pomakların en son başpehlivanı Kel Aliçodur. Bu adam, kitabında da yazdığım gibi, tam yirmi altı, yirmi yedi sene Türk İmparatorluğu başpehlivanlığına namağlûp olarak hâkim kalmıştır.

Bu Pomak pehlivanı, eşsiz bir şahsiyetti. Elli yedi, elli altı yaşına kadar Pomaklar elinde başpehlivanlığı muhafaza etti ve onu kimsecikler mağlûp edemedi.

Deliormanlılar, Pomakların elinden başpehlivanlığı almak için çok uğraşmışlardır. Bunlardan Makarnacı Hüseyin pehlivan, Sultan Azizin çok sevdiklerindendi.

Sultan Aziz, Makarnacı Hüseynin Kel Aliçoyu yenerek tam manasiyle başpehliyan olmasını isterdi.

Makarnacı Hüseyin, bir defasında, huzurda, Kel Aliçoyu bir iç tırpaniyle açık düşürüp mağlûp etmişti. Fakat bu, kâfi değildi.

Kavasoğlu, ihtiyarladığı halde, sarayı elinde tutardı; daima Pomakları hâkim kılardı.

Sıvaslıların da teyit ettiklerine göre, başta Kavasoğlu olduğu halde Pomaklar Sıvaslı meşhur Keçeli pehlivanı zehirlemişlerdir.

Keçeli, meşhur Anadolu pehlivanlarından biridir. Karakucak güreşin başpehlivanıydı. Şair Ziya Paşa Sıvasta Vali iken,

Keçeliyi Sultan Azize takdim etmişti ve Keçeliyi hususî âdamla saraya yollamıştı.

Keçeli, iki metreden fazla boylu, yüz otuz okkaya yakın, kemikli, elli ayaklı, dev cüsseli bir pehlivandı. Keçeli o derece kuvvetliydi ki, bir çeki taşını halkasından tutarak bir yerden bir yere zahmetsizce götürüp getirirdi. Fakat yağ güreşi bilmiyordu.

Keçeli saraya geldiği zaman, Pomaklar birbirine girdi. Sıvaslıdan hepsi ürktü. Bu müthiş adamın Pomakları silip süpüreceği ve saray pehlivanlığını üzerine alacağı görülüyordu.

Sultan Aziz, Keçelinin kalıbına kıyafetine meftun olmuştu. Onu, başpehlivan bulunan Kavasoğlu ile güreşmeğe memur etti. Fakat güreşin ne şekilde olacağı belli değildi. Keçeli, karakucak güreşeceğini biliyordu. Yağ güreşinden bihaberdi.

Sultan Aziz, pehlivanlara bir ay kadar mühlet vermişti. İdmanlarını yapacaklar, beslenecekler ve ondan sonra, huzurda karsılasacaklardı.

Keçelinin kisbeti filân yoktu. O, karakucak idmanları yapıyordu. Bir gün Seryaver Halil Paşa, Keçeliyi huzuruna çağırdı. Halil Paşa da pehlivandı ve yağ güreşinin başpehlivanları derecesinde idi. Keçeliye sordu:

- Pehlivan, nasıl güreş yapacağını biliyor musun?

- Evet paşam!.. Basbayağı güreşeceğiz işte!

- Nasıl amma?...

— Karakucak; kupkuru, paşam!

- Yoo... Yağ güreşi yapacaksınız

- Yağ güreşi mi paşam?.. Ben böyle şey bilmem!

Nasıl olur?.. Efendimiz başka türlü güreş istemez...

- Paşam!.. Biz Anadolulular, yağ güreşi nedir bilmeyiz... Biz kara tutarız. Öyleyse efendimize arzediniz... Köleniz başka türlü güreş tutamam! Bilmiyorum çünkü...

Deyince, Seryaver Halil Paşa, bilmecburiye Sultan Azize keyfiyeti arzetmişti. Bunun üzerine Sultan Aziz, ne yapacağını şaşırmıştı. Başpehlivanı Kavasoğlu Koca İbrahimi huzuruna ça-

--- İbrahim!.. Keçeli, yağ güreşi bilmiyormuş... Anadolu güreşi yapıyormuş. Ne olacak güreşiniz?

- Sen de karakucak güreş yapmıyorsun?

Kavasoğlu, ne diyeceğini bilmiyordu. İş çatallaşmıştı ve hoşuna gitmişti. Bir belâdan kurtulacaktı. Mademki Keçeli, yağ güreşi bilmiyordu; öyleyse güreş de olmazdı. Bu suretle belâdan kurtulmuş olurdu. Fakat Halil Paşa, meseleyi halletti. Sultan Aziz, Halil Paşaya dönerek sormuştu:

— Halil, ne olacak şimdi?

Deyince, Halil Paşa:

- Efendimiz irade buyururlarsa iki güreş yaparlar...

- Ne gibi?

— Bir karakucak tutuşurlar, bir de yağ güreşi... Bu suretle her iki tarafın derecesi malûm olur.

Sultan Aziz, Seryaverinin fikrini beğenmişti. Hemen Kavasoğluna iradesini verdi:

— Pehlivan... Paşanın dediği gibi, bir karakucak tutarsınız, bir de yağlı güreş!..

Kavasoğlu ne diyeceğini şaşırmıştı. Biraz duraladı. Sultan Aziz, başpehlivanının duraladığını görünce:

— İbrahim! Siz Rumelililer, harman güreşi yaparsınız... Bu suretle kuru güreşe vâkıfsınızdır. Haydi bakalım... Ona göre hazırlanınız!

Dedikten sonra, Halil Paşaya da şu iradede bulundu:

- Halil; Keçeliye de söyleyiniz... Bir karakucak tutuşacaklar, bir de yağ güresi.

Halil Pasa, istifsar etti:

- Efendimiz, ilk güreşi ne suretle yapacaklar?

- Ha!.. Yağ güresi yapsınlar!

Bu irade Kavasoğlu Koca İbrahimi sevindirmişti. İlk güreşin yağ güreşi olması işine gelmişti. Çünkü yağ güreşinden emindi. Nasıl olsa, Keçeliyi bu güreşte devirirdi.

Halil Paşa, Keçeliyi çağırttı. Padişahın iradesini tebliğ etti. Keçeli, iradeyi haklı bulmuştu. Hemen:

— Baş üstüne efendim... Ne yapalım, bir bildiğimizden, bir bilmediğimizden güreseceğiz... dedi.

Halil Paşa, pehlivanlara emir vermişti. Keçeliye bir yağ güreşî kisbeti vereceklerdi. Fakat bütün saray başpehlivanlarının kisbeti Keçeliye uymadı. Hiç bir pehlivanın kisbeti Keçelinin ayağına girmedi. Kalın kalçalı ve kemikli olan Keçeliye kisbet uydurmak mümkün olamayınca, mesele Padişaha arzolundu. Çünkü bir kisbet yapmak hiç olmazsa bir aya mütevakkıftı. Halbuki güreşin bir ay sonra olması emredilmişti. Sultan Aziz hayret etti ve güreşi bir ay daha temdit etti.

Keçeliye, ölçü alınarak, yeni bir kisbet sipariş olundu. Güzel bir kisbet yapıldı. Ömründe bir kere dahi olsun ayağına meşin ve köseleden yapılmış kisbet giymiyen Keçeli, bu ağır ve uygunsuz pantalonu ayağına giydi. Fakat ne yapacağını şaşırmıştı. Bütün harekâtı akamete uğramıştı.

Yağlı kisbet giymek epeyce bir meharettir. Bir pehlivan ayağına giydiği kisbetle doğru dürüst, yadırgamadan harekâtına sahip olmak için, epeyce bir zaman güreş yapıp itiyatlanması lâzımdır. En kuvvetli adamlar bile, hiç giymediği yağlı güreş kisbetini giyerse âtıl kalır, doğru dürüst oturup kalkamaz bile... Bu halde bulunan acemi bir pehlivanı mağlûp etmek hiçtendir.

Kavasoğlu kendinden emindi. Acemi olan hasmını, yağ güresinde yenecekti... Hem de hiç zorluk çekmeden mağlûp edecekti.

Keçeli, düşünceye daldı. Vücudünü yağlıyacaktı. Sonra da, bu biçimsiz ve harekâtını akamete uğratan kisbeti de giyecekti. Bu suretle azılı hasmına karşı güreş yapmak güççeydi.

Keçeli, yağ güreşinde hasmını mağlûp etmeğe çalışmıyacağına karar verdi. Müdafaa güreşi yapacaktı ve bir kere olsun alta da düşmiyecekti. Bu suretle kendini korumağa karar verdi.

Nihayet güreş günü geldi. İki pehlivan, Sultan Azizin huzuruna çıktılar. Güreş Kâğıthanede oldu. Çağlıyan kasrının bahçesinde karşı karşıya gelen iki pehlivan birbirlerine saldırdılar. Kavasoğlu İbrahim, hasmını yağdan kaydırarak altına almağa ve yenmeğe savaşıyordu. Fakat Keçelinin yanına bir türlü sokulamıyordu. Keçeli, uzun kollariyle hasmını defediyor, fevkalâde kuvvetiyle budavordu.

Güreş uzadıkça uzuyordu. Sultan Azizde, Kavasoğlunun, yağ güreşinde Keçeliyi mağlûp edeceği ve bozacağı kanaati vardı. Halil Paşa da ayni kanaati taşımıştı. Lâkin güreş başladıktan sonra bu kanaatleri altüst olmuştu. Yalnız onların değil, Kavasoğlu Koca İbrahimin de kanaatleri suya düşmüştü. Güreş başlayalı iki saat olduğu halde, Kavasoğlu, bir kere dahi olsun hasmını dizliyememişti bile... Değil kündelemek, bir kere dahi clsun oyuna alamamıştı.

Keçeli, hasmının bütün oyunlarını, kuvvetli ve azılı darbeterle budayarak defediyordu. Üste de, sırası gelince, hasmına ağır darbeler indiriyordu. Bir iki defa hasmının ensesinden vurarak yüzükoyun kapaklamıştı.

Sultan Aziz, Halil Paşaya hitaben:

- Halil, nasıl görüyorsun güreşi?

- Efendimiz... Bir şey yapamıyacak İbrahim kulunuz...

- Halil, ben de öyle görüyorum... Keçeli, çok sallı ve kuvvetli...

- Bir yerinden bile tutmağa muvaffak olamadı. Sokulamıyor hasmına... Bir iki kere sokulayım dedi, fakat gördün mü, ensesine nasıl çalındı?

— Yüzünü vurdu İbrahimin yere... Çok ağır kuvveti var, efendimiz...

- Çok kuvvetli adam...

- Karakucakta ne olur dersin?

— İbrahimi yener efendimiz... Karakucak tutunamaz İbrahim!

- Öyle... Hem de çabuk yenecek.

----

- Keçeli yağ güreşi bilmiş olsa ne olur dersin?

- Mağlûp eder İbrahimi, efendimiz...

- Muhakkak...

Güreş uzadıkça uzadı. İbrahim bir şey yapamıyordu. Fakat mütemadiyen hasmına saldırıyordu. Pomaklar kuduruyordu. Birkaç Pomak pehlivanı hakem heyetinde duruyorlardı. Eğer İbrahim, Keçeliyi meydandan çıkaramazsa vaziyetleri kötüydü. Keçeli, saray başpehlivanı olurdu. Ondan sonra Pomaklara yol görünürdü. Sıvaslılar, saray pehlivanlığına hâkim olurlardı.

Güreş tam altı buçuk saat sürdü. Kavasoğlu, ecel terleri döktü. Türlü hünerler yaptığı halde, hasmını bir türlü oyuna düşüremedi ve bir kere olsun dizliyemedi. Artık sular kararmağa başlamıştı. Sultan Aziz, iradesini verdi:

- Halil, berabere ayırın... Yenişemiyecekler.

Seryaver, ortaya gelerek, pehlivanları berabere ayırdı. Kavasoğlu, bir külçe halinde meydandan çekildi. İstirap içindeydi. Ayni zamanda da yorgundu. Keçeli, hiç yorulmamıştı. Demir gibi, meydanı bırakıp gitti.

Karakucak güreş bir ay sonra olacaktı. Kavasoğlu düşünce ve ıstırap içindeydi. O da biliyordu ki, Karakucakta Keçeliyi yenemiyecekti. Hasmı onu, paçavraya çevirecekti. Keçeli, hasmını karakucakta yüzde yüz yeneceğine kanidi. Onun derecesini yağ güreşinde anlamıştı.

Nihayet karakucak günü de geldi. Huzurda güreş kuruldu. Bu güreş de Kâğıthanede oldu. Keçeli, çok neş'eliydi. Ayağına keçi kılından yapılmış çok sağlam karakucak pırpıtını giyinmiş, koşuya çıkacak bir yarış atı gibi, olduğu yerde duramıyordu. Kavasoğlu Koca İbrahim ise mükedderdi. Yüzü bembeyaz olmuştu. Akıbetinin vahim olduğu herkesçe aşikârdı. Pomaklar, kıvranıyorlardı.

Güreş başladı. Keçeli gayet çevik ve korkunç bir peşrev yaptı. İki metreden fazla boyu ile ayak başparmakları üzerine doğru havalanıyor; sonra birdenbire, makaslama kollarını açıp kapayarak ellerini birbirine vuruyor, sıçrayıp dizlenerek tek-



KAVASOĞLU KOCA İBRAHİM

rar havalanıyor ve çırpınmalarına devam ediyordu. Bu, karakucak peşeviydi. Keklik gibi bir yandan bir yana sıçrıyan Keçeli, nihayet peşrevini bitirdi ve ellerini yere vurarak ve sıçrıyarak, hasmının üzerine sekerek yürümeğe başladı.

Karakucak güreşte hasma böyle sokulunurdu. Ellerini yere vurur pehlivan; sonra bir yılan gibi süzülerek ve kollarını ileri vererek hasma yanaşır... Keçeli de, Kavasoğlu Koca İbrahime böyle sokuluyordu.

Kavasoğlu, kendini kaptırmamak için büzülmüş, toparlanmıştı. Fakat bu vaziyet karşısında kendini korumak mümkün değildi. Sultan Aziz, kararını vermişti: Başpehlivan yüzde yüz mağlûp olacaktı. Seryaverine sordu:

— Halil, nasıl görüyorsun güreşi?

- Mağlûp edecek, efendimiz...

- Ben de öyle görüyorum... Fakat ne güzel peşrev yaptı!

— Evet efendimiz... Belki Keçeli, karakucak güreşin aslanıdır.

- Çok sallı bir adam... Hem de babayığıt bir tavrı var

Demeğe kalmadı, Keçeli, hasmına bir hamlede girerek kaptı. Kavasoğlu, hasmının hamlesini defedememişti.

Keçeli hasmını, bir elde çocuk gibi kucağına aldı. Sağ elini hasmının iki ayak arasına geçirerek apışarasına soktu. Yüklendiği gibi, yüz yirmi okkalık hasmını omuzuna vurdu. Yürüyerek Sultan Azizin önüne götürdü. Hamam bohçası gibi, koca namağlûp başpehlivanı, efendisinin önüne koyuverdi.

Koca İbrahim mağlûp olmuştu. İşte Kavasoğlunun Keçeli ile olan yağ ve kuru güreşi böyle olmuştur.

Sultan Aziz, bunun üzerine, Keçeliye vafir ihsanı şahanede bulundu. Onu sarayı hümayunda alıkoydu ve bir daire verdi. Keçeliye de şu iradede bulundu:

Yağ güreşini az zaman içinde öğren!...

Keçeli, yağ güreşini öğrenmeğe başladı. Yağ güreşini öğrendikten sonra Kavasoğlu ile huzurda güreşecekti.

Kavasoğlu, düşünce içinde bunalıyordu. Nasıl bunalmasındı. Eğer Keçeli, yağ güreşini öğrenirse, karakucakta olduğu gibi onda da mağlûp olacaktı.

Sıvaslılardan ve o zaman sarayda bulunan bazı ihtiyarlardan aldığım notlarda, Pomaklar Keçeliden korkmuşlar. Kavasoğlunu yağ güreşinde de yenerek büsbütün saraya hâkim olacağından ürkmüşler... Çare olarak, onu zehirlemeğe karar vermişler. Bu zehirleme hâdisesi şu sebepten ileri gelmiş:

Bir gün başpehlivanlar Kâğıthanede idman yapıyorlarmış... Kara İbo, Kavasoğlu da orada imişler... Onlar da soyunmuş, idman yapıyorlarmış. Derken, Keçeli gelmiş... Keçeli de yağ güreşi idmanı yapacakmış. Hasımları arasında iddialaşma olmuş. Pomaklar, ileri geri lâf etmişler. Hatta Kara İbo (Sultan Azizin başpehliyanlarından):

— A be! Sen yağ güreşini öğrenemezsin be!.. Hepten zordur bu güreş be! Sizin vücutleriniz götürmez bu güreşi be!

Bunun üzerine Keçeli, şu teklifte bulunmuş:

— Ben alta yatayım... Sen ve Kavasoğlu, bana sağdan soldan birer sarma vurun! Bak ne yaparım, görürsünüz!

Kara Ibo, cevap vermis:

- Sen deli olmuşsun Keçeli? İkimiz sana sarma vurursak kırarız ayaklarını sonra... A be! Sen çocuksun be!

Keçeli de:

— İyiya!.. Kırınız! İşte yağ güreşi!.. En güvendiğiniz altı alıp sarma vurmak değil mi?.. Vurunuz da!..

Bunun üzerine Keçeli yere yatmış, Kavasoğlu bir tarafından, Kara İbo bir tarafından sarmalamışlar ve iyice bağlamışlar... Keçeli, başını kaldırıp sormus:

- Hazır mısınız?

Onlar da:

- Hazırız!..

Deyince, olduğu yerden dikilerek ayağa kalkmış ve Kara İbonun da, Kavasoğlunun da sarmaları, bağları çözülmüş ve oldukları yere düşmüşler. İşte Keçelinin bu iddialı gösteriş hareketi, Pomakları büsbütün harekete getirmiş ve onu zehirlemeğe karar vermişler.

Keçeliye verilen zehir acayip bir şeydi... Vücudü cılk yara olmuş, karha karha yara dökmüş.

Keçeli, yağ güreşini üç ayda öğrenmişti. İdman yaptığı yağ pehlivanlarını bir elde yeniyordu. Keçeli, bir gün Halil Paşaya gelerek:

Paşam!.. Yağ güreşini öğrendim!

Devince, paşa:

- İyice öğrendin mi pehlivan?

— Paşam!.. Sayenizde yetişir bana bu kadarı. İsterseniz bir kere gelip görünüz idmanımı...

Paşa, Keçelinin idmanını görmüştü. Onun yağ güreşini kavradığını ve önüne geleni yenebileceğini anlamıştı. Keyfiyeti gelip Sultan Azize arzetti. Sultan Aziz de, Kavasoğlu ile yağ güreşi yapmasını irade etmişti

İşte bu sıralarda Kâğıthanedeki sarma hâdisesi olmuştu. Fomaklar yüzde yüz Kavasoğlunun mağlûp olacağına hükmetmislerdi ve çare olarak, zehirlemeyi bulmuşlardı. Keçelinin Kavasoğlu ile güreşlerine on gün kala, Keçeli, vücudünde yaralar dökmeğe başlamış. Yaralar gittikçe azmış ve vücudünün her tarafını kaplamış. Keyfiyet Sultan Azize haber verilmiş... Doktorlar, üfürükçüler Sıvaslıyı iyi etmek için çalışmışlar... Bunca tedavi kâr etmemiş... Gittikçe hastalığı üste koymuş. Tabiatiyle güreş geri kalmış. Nihayet aylardan sonra Sıvaslı memleketine gitmek arzusunu izhar etmiş. Sultan Aziz 'de ona bolca ihsan ile, onu memleketine tebdili âbu hava için yollamış... Çünkü doktorlar; belki tebdili âbu hava ederse faydası olur demişler.

Keçeli Sıvasa gelmiş... Fakat bitik bir halde imiş. Orada da iyi olamamış; birkaç ay sonra vefat etmiştir.

Bu zehirleme hâdisesi belki doğru, belki değildir. Fakat, bundan on beş sene evvel Sıvasta bulunduğum zaman bizzat bu meseleyi, ihtiyarlardan tetkik ettim. Onlar vak'ayı yazdığım gibi anlattılar ve kırk senedenberi toplamakta olduğum notlarım içinde olan bu hâdiseyi teyit ettiler. Ben de tarihî bir vak'a olmak haysiyetiyle kitabıma geçirmiş bulunuyorum.

Keçeli, son bir asır içinde gelmiş geçmiş Türk pehlivanlarının en benamlarından bir babayiğittir. Karakucak güreşleri hâdiselerle doludur. Birer destan mahiyetini haizdir. Keçeliyi yazdığım zaman, Anadolu güreşlerinden bahsedeceğim. Allah rahmet eylesin!

Kavasoğlu Koca İbrahim, Keçeliden kurtulduktan sonra, artık karşısına çıkacak rakip kalmamıştı. Kavasoğlunun sarayı bümayuna intisap ve Pomak diyarından İstanbula gelişi oldukça maceralıdır. Kavasoğlunun başpehlivanlık devrinde üç beş güreş oldukça enteresan olduğundan, bunları sırasiyle kitabıma gecireceğim.

Bunlardan biri, Kara İbo, Kavasoğlu Koca İbrahimin akrabalarındandır. İbo, Kavasoğlundan sonra yetişmiş başpehlivanların en benamlarından biri oldu. İbo, Kel Aliço ayarında bir pehlivandı. Uzun boylu, geniş omuzlu, geniş göğüslü, fevkalâde yakışıklı; kara kaşlı, kara gözlü, beyaz tenliydi.

Kara İbo, Kavasoğlu gibi, aslen Pomaktır. Yüz yirmi beş, yüz otuz okka gelen İbo, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı derecelerini bütün hasımlarını yenerek başpehliyan oldu.

Kara İbo, her ne kadar Kavasoğlu Koca İbrahimin akrabası idiyse de güreş sahasında bir hasım gibi çarpışırlardı. Akrabalık başka şeydi. Er meydanında baş almak, nam kazanmak büsbütün başka idi. Bu sebeple er meydanında akrabalık tanılmazdı.

Kara İbo, baspehliyanlık derecesine geldiği zaman, ilk olarak Kırkpınara geldi. Orada Kavasoğlunu buldu. Kavasoğlu basa güresecekti.

Bir vakitler Sultan Aziz, başpehlivanlarının hariçte güreşmelerini menetmisti, Sultan Azizin baspehlivanları haricte güreş yapamazlardı. Bu memnuiyet, Sultan Azizin son devirlerine rastlar. Buna da sebepler vardır.

Sultan Azizin baspehliyanlarından Makarnacı Hüseyin pehlivan, Ruscuğa gitmisti. Ruscukta büyük bir sünnet düğünü vardı. Ruscuk esraf ve âyanı düğün münasebetiyle pehlivan güreşleri tertip etmişlerdi. O vakitler Tuna Valisi Mithat Pasa idi. Mithat Pasa, bu düğünleri himaye ederdi ve muazzam senlikler yapılırdı. Sünnet düğünleri semt semt yapılırdı. Ne kadar köylü çocuğu varsa toplanır, giydirilip kuşatılır, bol hediyeler verilir, bedava götürülüp getirilirdi. Bu suretle müslüman Türk cocukları her sene bedava sünnet olurlardı, Köylüler, cocuklarını nasıl sünnet edebileceklerini düsünmezlerdi.

İşte Rusçukta da böyle bir sünnet düğünü kurulmustu. Selânikten Yahudi hokkabazlar, her taraftan pehlivanlar, Serezden ve şuradan buradan namlı ve oyunbaz çingeneler, sazendeler getirilmisti. Sünnet düğünlerinde cocukların eğlenmeleri için her şey yapılırdı. Bu düğünlerde yalnız çocuklar değil, büvükler de eğlenirlerdi.

Makarnacı, Deliormanın göbeği sayılan Rusçuğa gelmişti. Sultan Azizin baspehlivanı olan Makarnacı, bütün pehlivanlara meydan okumuştu. Gelen pehlivanlardan, Makarnacıya çıkacak kimse yoktu. Gelen başpehlivan, Makarnacının mevcudiyeti dolayısiyle, hepsi başaltına güreşeceklerdi. Bu hal Tuna Serdarı olan Şevket Paşanın canını sıktı. Ağaları çağırarak:

- Makarnacıyı yenecek kimseniz yok mu?

Devince, ağalar:

- Yok pasam!., dediler.

Sevket Pasa:

- Koca Deliormanda Makarnacıya çıkacak bir babayiğitiniz yok ha?

Diye hayıflanınca, ağalardan biri:

- Pasam, var amma... Hapishanede-...

- Kim o?..

- Yürük Ali...

Bu hikâyeyi, Yürük Ali kitabında zikrettim. Burada hulâsa ediyorum ve Sultan Azizin, başpehlivanlarını neden güreşten menettiğini göstermek için bu vak'ayı ele aldım. Bu men hâdisesini Yürük Ali kitabında yazmağa unutmuşum. Mühim bir vak'adır ve tarihî kıymeti vardır. Bu sebeble burada zikrini muvafık buldum. Çünkü Kavasoğlu ile Kara İbonun Kırkpınar güreşlerinden bahsettiğim zaman, bazı okuyucularım, şöyle düsünebilirler:

— Sultan Azizin başpehliyanları yalnız huzurda güreşirlerdi... Neden Kırkpınarda güreş tutturuyor Kavasoğluna Karayel?..

Diyebilirler. İşte bu kördüğüm noktasını çözmek gerektir ve lâzımdır. Ayni zamanda da spor tarihimize bir hizmettir.

Hulâsa, Yürük Ali kitabında okuduğunuz veçhile, Yürük Aliyi hapishaneden getiriyorlar (1). Bir avuç Yürük Ali, koskoca Makarnacıyı mağlûp ediyor. Bu hâdise Sultan Azizin canını sıkıyor. Koskoca bir başpehlivanın yenilmesi acayip oluyor... Lâf değil, Padişahın başpehlivanını yeniyorlar.

Makarnacı Hüseyin, namağlûplardandır ve çok yüksek bir pehlivandır. Fakat el elden üstündür... Pehlivanlıktır bu... Hiç yenilmemiş olan Makarnacı, hayatında bir kere yenilmiş oldu. Makarnacının mağlûbiyeti üzerine, Sultan Aziz irade etti:

— Badema başpehlivanlar hariçte güreş tutamazlar. İradei seniye şerefsadır olmadıkça er meydanına çıkamazlar.

İşte bu hal, Sultan Aziz devri saltanatının son devirlerine doğru olmuştur. Ondan sonra hiç bir başpehlivan idarei seniye sadır olmadıkça hariçte güreşememiştir. Yalnız oynaş yaparlardı, gösteriş güreşi yaparlardı.

Sultan Azizin başpehlivanlarını yenmek için evvelâ Kırkpınarda başpehlivanlığı almalıydı. Sonra bir iki sene ezici bir başpehlivanlık devresi geçirerek İmparatorluk dahilinde bulunan başları silip süpürmeliydi. Bu ayara gelmiş olan bir pehlivan, Padişah tarafından saraya davet olunur; başpehlivanlariyle huzurda güreş yapardı. Eğer huzurda Padişahın başpehlivanını yenerse, sarayı hümayun başpehlivanı ve Türk İmparatorluğu başpehlivanı mertebesine cıkardı.

Makarnacının Rusçuk mağlûbiyetinden sonra Sultan Azizin verdiği irade yerinde idi. Ben, bu memnuiyet iradesini yerinde buluyorum. Bir başpehlivan, önüne gelenle güreşmemelidir. Başpehlivanla güreşecekler, bütün meydanda bulunanları temizliyerek tam manasiyle galip bir hale gelmeli; sonra başpehlivanın karşısına çıkıp boy ölçmelidir. Eğer böyle bir usul tutulmazsa başpehlivanlığın kıymeti kalmaz Önüne gelen en-

(1) Yürük Ali kitabına müracaat.

sesine yapışır ve bir kazaya da uğrayabilir Ömründe bir kere dahi olsun yenilmemiş bir adam, bir de bakarsınız, hiçten mağlûp olabilir.

Kara İbo, Kırkpınara geldiği zaman, saray başpehlivanlarının hariçte güreşmeleri memnu değildi.

Kavasoğlu, akrabası olan Kara İbonun müthiş bir pehlivan olarak yetiştiğini biliyordu ve Kara İbonun da Kırkpınar güreşlerine geldiğini görmüştü. Hatta el öpmeğe gelen Kara İboyu baştan nihayete kadar süzdükten sonra:

- Ibo, maşallah gelişmişsin! Ense kulak yerinde...

Dediği zaman, Kavasoğluna:

- Eh!.. Oldukca iriyim usta!

Diye mukabelede bulunmuştu. O vakitler Kavasoğlu Koca İbrahim. Kara İboya nazaran yaşlıydı. Namağlûp olan Kavasoğlu, o devrin bütün pehliyanlarının fevkinde idi.

Arnavutoğlundan sonra Sultan Azizin başpehlivanı olan Kavasoğlu, eski başpehlivan derecesinde mevkiinin sahibiydi. Onu meydandan çıkarmak kolay değildi.

Kara İbo, Kırkpınara, Kavasoğlunu tutmak ve son olarak kozunu paylaşmağa gelmişti. Meydan yerinde ustalık, akrabalık olmazdı. Kavasoğlu, Kara İbonun vaziyetinden anladı. Aralarında şöyle bir konuşma oldu:

- İbo, başa mı güreşeceksin?

- Evet usta!.. Allah sağlık verirse!..

- Beni mi gözüne kestiriyorsun?

- Kim olursa, usta!

- Demek, kim olursa tutacaksın?

-- İnşallah!..

-

- Benimle güresmeyi gözüne aldın demek?

- Neve cevap vermiyorsun?

- Usta!.. Bırakalım şimdi bu lâfları... Kazan dibinde belli olur.

- Bak hele!..

- Demek, meydan okuyacaksın ha?..

Diye söylenmişti. Kavas oğlu, Kara İbodan çekinmişti. E!.. Genç, dinç, kalıplı bir adamdı. Ne olur, ne olmazdı!

Güreşler başladı. Sıra baş güreşlere gelmişti. Cazgır, bağırdı:

- Başpehlivanlar meydana!..

Başpehlivanlar, sıravâri kazandibine gelmeğe başladılar. Kavasoğluna, Kara İbodan başka bir kişi daha rakipti. O da Makarnacı idi. Makarnacı da gençti. Kara İbo ile Makarnacının müteaddit güreşleri vardı. Her iki pehlivan, birbirini yenememişti. Üç beraberlik güreşleri vardı. Bu sebeple Makarnacı da Kavasoğlunu tutmak istiyordu.

Kavasoğlu, genç pehlivanlara nazaran on yaştan fazlaydı. Fakat dinçti.

Arnavutoğlunun ihtiyarlığında Kavasoğlu nasıl türemişse, şimdi de Kavasoğlunun ihtiyarlığında Kara İbolar, Makarnacılar türüyordu. Bu devirde, Kel Aliço da vardı. Fakat Aliço, birdenbire meydana çıkmıştır ve bir çıkışta ortalığı süpürerek başa geçmiştir.

Başpehlivanlar kazandibine dizildiler. Cazgır, eş bağlıyacaktı. Derhal Kara İbo, ortaya atıldı. Cazgırı durdurdu. Eliyle davul zurnalara işaret vererek susturdu:

Kavasoğlu, Kara İbonun ne yapacağını sezmişti. Fakat sessiz duruyordu. On binlerce seyirci, Kara İbonun hareketlerini heyecanla takip ediyordu. İbo, davul zurnalar sustuktan sonra meydana yürüdü. Kalın sesiyle bağırdı:

- Ey ahali... Ben, Kavasoğlu Koca İbrahimi istiyorum.

Bunun üzerine on binlerce seyirci mukabele etti:

- Hay hay!.. Muvafıktır.

Kavasoğlu, gülümsüyordu. Dünkü çocukları, şimdi kendisine meydan okuyordu.

Kara İbo, gelip Kavasoğlunun yanına durdu. Cazgır, buna göre eşleri bağladı. Dua oldu. Pehlivanlar takdim edildi. Cazgır, pehlivanları takdim ederken, Kara İbo için şunları söyledi:

- Pomak İbo, Kavasoğlunun akrabasıdır. İki ahbap güreşlerini ayırt edecekler...

Sıkı bir güreş başladı. Kavasoğlu, genç hasmını, müthiş surette eziyordu. Fakat İbo da mukabelede kusur etmiyordu. Kavasoğlu, genç hasmını mağlûp etmek için, saatlerce uğraştı. Türlü marifetlerini ortaya koydu. Bir türlü hasmını yenmeğe muvaffak olamadı. Kara İbo, dayandıkça dayandı, güreş de uzadıkça uzadı.

Genç İbo, ihtiyar hasmını değil yenmek, bozamıyordu bile... İhtiyar Kavasoğlu, taş gibi güreşe dayanıyordu. Üste de İboyu bazı kereler bozgunluğa uğratıyordu. İki akraba, birbirlerini müthiş surette hırpaladılar. Boyunduruklarla, tırpanlarla vücutlerini çürüttüler. O derece vahşiyane güreştiler ki, güreşten sonra Kavasoğlunun kisbetini ayağından çıkaramadılar... Baldırları şişmişti, çürümüştü. Kisbetin paçalarını keserek ayağından aldılar.

Kara İbonun ensesi tırnak yarası içindeydi. Her tarafı yolunmuş, hindiye dönmüştü.

Güreş tam Pomak güreşi olduğundan, her hareket mubahtı. Kıran kırana idi. Böylelikle iki pehliyan, akşam ezanına kadar, tam yedi saat güreştiler. Sular karardı. Güreşi berabere bırakmak mecburiyeti hasıl oldu. Cazgır, meydana gelip; iki pehliyanın ortasına girdi ve:

- Pehlivanlar, berabere bırakıyoruz güreşi... Ortalık kararıyor artık...

Deyince, gözü kızmış olan Kavasoğlu:

- Haydi be!.. Sabaha kadar güreş!..

Ihtiyar Kavasoğlu, sinir içindeydi. Genç hasmını yenmeden, meydan yerinden çıkarmadan bırakmıyacaktı. Kara İbo da:

- Bırak usta be!.. Sabaha kadar güreş be!..

İki pehlivan tekrar kapıştılar.

Cazgır ısrar ediyordu:

- Bırakın!.. Gece oldu be!

Ahalinin bir kısmı şöyle bağırıyordu:

- Güreşsinler!..

Bir kısmı da:

- Berabere! Berabere!

Güreşsinler diyenler, meydana çalı çırpı taşımağa başladılar ve ateş yaktılar. Meydanı aydınlatıyorlardı.

Gürültü büyüdü. Fakat zaruretler, güreşin devamına yol açtı. Ateş ışığında pehlivanlar boğuşuyorlardı. İki taraf da ciger gibi kıpkırmızı olmuştu. Yatsıya kadar birbirlerini öldüresiye boğuştular. Nihayet ağalar, beyler, paşalar araya girdi. Güreşi zorla berabere ayırdılar. Fakat her iki pehlivan da bitik bir hale gelmişti. Meydan yerinden zorla çekilip gittiler. Kavasoğlu, burnundan soluyordu.

Bu güreş, Kara İbonun ayarını ortaya koymuştu. Kavasoğlunun İbo ile sürekli bir güreşi daha vardır. Bu güreş Selânikte olmuştur. Yine yenişemediler; berabere ayrıldılar.

Iboyu, Kavasoğlu saraya aldı. Sultan Azize takdim etti. Sultan Azizin huzurunda da bir güreş yaptılar. Bu güreşlerinde de berabere kaldılar.

Sultan Aziz, Kara İboyu şamdancı yaptı. O vakitler şamdancıbaşı Kavasoğlu Koca İbrahimdi.

Kavasoğlu, Kara İbonun saraya intisabından birkaç sene sonra güreşten çekildi. Yerini yavaş yavaş Kara İboya terketti. Kara İbo başpehlivan sırasına geçti. Fakat karşısında Makarnacı ile Kel Alico vardı.

Kavasoğlu Koca İbrahimin, güreşten çekilmeden evvel Makarnacı ile de güreşleri vardır. Makarnacı genç ve dinç bir peh-

Makarnacı, Sultan Aziz devrinin en ağır pehlivanlarındandır. Yüz kırk okka gelirdi. Ayağına giydiği kisbetin otuz okka, kırk okka geldiğini söylerler.

Makarnacı, dev cüsse bir adamdı. Kara İbolarla beraber yetişen Makarnacı, Pomak değildi. Deliormanlı idi. Anut, cesur, kırıcı bir güreşçi olan Makarnacıyı Sultan Aziz çok severdi

Hatta Sultan Aziz, Makarnacıya:

- Hüseyin Paşa!..

Diye çağırırdı. Ondan bahsettiği zaman:

- Benim Hüseyin Paşa...

Derdi. Makarnacı Hüseyin, Pomaklara ilk karşı koyan ve tekbaşına boğuşan bir pehlivandır. Kavasoğlu Koca İbrahim, Kara İbo, Kel Aliço bir oldukları halde bir türlü Makarnacıyı meydandan çıkaramamışlardı. Makarnacı tekbaşına Pomaklara karşı koymuştu. Pomaklar, Makarnacıyı, ölünciye kadar meydandan çıkaramadılar. Kavasoğlu, ihtiyar olduğu halde. Makarnacıyı meydandan çıkarmak için çok uğraştı.

Kavasoğlu, Makarnacıyı tanımıyordu. Makarnacı, Kırkpinar güreşine geldi. En evvelâ Kavasoğluna meydan okudu. Beş buçuk saat bir güreşten sonra, berabere kaldılar. Kavasoğlu,

Makarnacıyı güç belâ taşımıştı ve güç belâ berabere kalmıştı. Pomaklar, Makarnacıyı saraya sokmamak için çok uğraştılar. Makarnacı Kara İbo ile berabere kaldığından, karşısında tek hasım olarak Kavasoğlunu görüyordu. O, nasıl olsa Kara Iboyu yeneceğine kanidi,

Makarnacının Kırkpınar güreşlerini seyredenler, onu sevmişlerdi. Bilhassa saray bendegânı Makarnacıyı Sultan Azize • takdim etmeyi düşünmüşlerdi. Sultan Aziz, böyle kalıplı kıyafetli pehlivanları severdi.

Kavasoğlu, akrabası ve rakibi olduğu halde, saraya almıştı. Bu, kendisi için bir destekti. Fakat Makarnaciyı alamazdı. Saraydaki Pomak birliği bozulurdu. Makarnacı, biraz sonra Kel Aliço ile de karşı karşıya kaldı. Başta ihtiyar Kavasoğlu olduğu halde, yanında Kara İbo ile Kel Aliço vardı. Bu sebeple Makarnacıdan korkusu yoktu.

Makarnacı Hüseyin, Kırkpınarda, Kavasoğlu ile ikinci bir güreş yaptı. Bu güreş münazaalı bitti. İhtiyar Kavasoğlu, Makarnacıyı hırpalamak istedi. Makarnacı da Padişahın başpehliyanma şiddetle mukabelede bulundu. Güreş, güreşlikten çıktı. İki taraf birbirlerile kavga eder oldular. Birbirlerine yumruk vurmağa başladılar. Pomaklarla Deliormanlılar birbirine girdi. Kırkpınar güreş meydanına hücum eden Pomaklarla Deliormanlılar dövüştüler ve zaptiyeler, dövüşü güç halle ayırdılar. Bu suretle Kavasoğlu ile Makarnacının güreşi yarı kaldı.

Kavasoğlu Koca İbrahimin aklı fikri Makarnacıda idi. Eğer bu adam kendini yenerse vaziyeti kötü olurdu. Kara İboyu, Kel Aliçoyu mağlûp ederse o da fena idi. Çünkü kendi ihtiyarladığından dolayı, Makarnacıya karşı koyacak ortada kimse kalmazdı.

Kırkpınardaki dövüşlü güreşte, Padişahın Seryavesi Halil Paşa da vardı. Makarnacı Hüseyin, Halil Paşanın nazarı dikkatini celbetti. Onun Kara İbolarla, Kel Aliçolarla da olan güreşlerini duydu. Padişaha lâyık bir pehlivan olduğuna kanaat getirdi.

Halil Paşa, esasen pehlivandı. Güreşten sonra Makarnacı Hüseyni çağırttı. Aralarında şu yolda bir konuşma oldu:

- Oğlum! Sen, Kara İbo ile güreştin mi?

- Evet pasam!

- Nasıl oldu netice?..

- Berabere kaldık..

- Kavasoğlu ile de evvelce bir güreş yapmışsın, öyle mi?

- Evet paşam! Yaptık... Berabere kaldık.

- Kel Alico ile de güreşin varmış?

- Evet pasam... Berabere kaldık!

- Seni İstanbula götürmek istiyorum, gelir misin?

- Hay hay pasam!

- Efendimize takdim edeceğim seni! dedi.

Makarnacı da bunu istiyordu. Çünkü Seryaver Halil Paşa, Pomaklardan bıkmıştı. Makarnacının tekbaşına Pomaklara karşı koyduğunu takdir etmişti. Hele Kavasoğluna yaptığı mukabele yerinde idi. Kavasoğlu ne kadar gaddarca güreştiyse, Makarnacı da o derece azılı güreşmişti. Halil Paşa, Makarnacıyı alıp İstanbula getirdi. Efendisine gıyaben, şu suretle takdim etti:

— Padişahım... Kırkpınarda gayet babayiğit bir pehlivana rastgeldim. Alıp getirdim. Çok hoşunuza gidecektir.

Devince Padişah sordu:

- Ne ayarda?

— Padişahım... Kara İbo ile beraberliği var, Kel Aliço ile beraberliği var, Kavasoğlu ile beraberliği var... İkinci güreşini de kulunuz seyrettim. -- Ya!.. Demek böyle bir pehlivan?..

- Kavasoğlu ile olan güreşleri ne oldu?

— Gürültü ile ayrıldı. Fakat Kavasoğlu kulunuzu berbat etti., efendimiz.

- Kaç okkalık bir pehlivan?

- Yüz kırk okka var, Padişahım!

- Ne diyorsun Halil?

- Evet efendimiz... Belki de fazla...

- Nereli bu?..

- Deliormanlıymış, efendimiz.

- Getir, şunu göreyim...

Diye irade etti.

Makarnacının saraya gelmesi, Kavasoğlu ve tevabiini telâşa düşürmüştü. Pomaklar onu yenmek için sıkı bir idmana ve besiye girdiler. Başta Kavasoğlu olmak üzere Kara İbo, Kel Aliço hazırlanıyorlardı.

Halil Paşa, Makarnacıya, Ihlâmur köşkünde bir oda vermişti. Makarnacı, idman ediyor, besleniyordu. Pomaklar ona yüz vermedikleri için birbirleriyle konuşmuyorlardı.

Halil Paşa, Makarnacıyı, Sultan Azizin huzuruna götürmüştv. Makarnacı Hüseyin, iri yarı bir adam olmakla beraber derli toplu konuşurdu. Zeki ve kuvvetli görüşleri vardı. Aliço gibi kaba değildi.

Makarnacı, Padişahın odasına girdiği zaman, yürüdü, diz çökerek ayak öptü. Kalktı, başını önüne eğip durdu. Sultan Aziz, dev cüsseli adamı, baştan aşağı, hayranlıkla süzdü. Makarnacı; Aliçodan da, İbodan da, Kavasoğlundan da iriydi; hem de çok kuvvetliydi.

Sultan Aziz sordu:

- Sen, Deliormanlısın demek?

- Evet padişahım!

- Sülâlende pehlivan var mı?

— Var, padişahım... Ana tarafımda da, baba tarafımda da pehlivanlar var.

- Baban da senin gibi okkalı mı?

— O kadar değil padişahım... Hemen yüz okkalık... Fakat anam okkalıydı.

Deyince, Sultan Aziz kahkahayı bastı:

- Bak hele!.. Hüseyin, yüz okkalık adamı hafif görüyorsun galiba!

- Babanın yüz on okkalık oluşu hafif mi geliyor sana?..

----

- Yüz on okka az mı?

Diye Makarnacıyı tenkit yollu konuşunca Makarnacı: — Elbet padişahım... Yüz on okka nedir? dedi.

Sultan Aziz, kahkahayı bastı. Halil Paşaya dönerek: — Halil, kaç okka geliyorsun?

- Yüz yirmi, padişahım!

- Dur bakalım Makarnacıya soralım... Bu da az mı? Dedi. Makarnacıya:

- Hüseyin, yüz yirmi okkaya ne diyorsun?

- Eh!.. Padisahım-.. Tam bir insan okkası...

Diye tuhafça bir cevap verince, Sultan Aziz, tekrar kahkabayı baştı ve:

— Hüseyin, desene ki, yüz yirmi okkadan aşağı olanları insandan saymıyorsun!..

— Peki, ben kaç okka varım dersin Hüseyin? Makarnacı, Sultan Azizi şöyle bir süzdü:

- Yüz otuz, yüz otuz beş okka varsınız padişahım!

- Eh!.. Yakamızı kurtardık öyleyse... dedi.

Sultan Aziz, daha ilk görüşte Makarnacı Hüseyni sevmişti. Babayiğitçe. açık konuşan Hüseyne ihsanı şahanede bulundu. Kavasoğlu ile de güreşeceklerini irade etti.

Makarnacının. Kavasoğlu ile huzur güreşleri Mecidiye köşkü bahçesinde yapıldı. Müthiş bir kırasıya bir boğuşma oldu. İhtiyar Kavasoğlu, Makarnacıya mağlûp olmamak için çalıştı. Nihayet Padişahın emriyle güreş berabere ayrıldı.

Sultan Aziz, yavaş yavaş güreşin Kavasoğlundan geçmeğe başladığını biliyordu. Fakat ihtiyar pehlivanın daha hırsı üzerinde olduğu için ses çıkarmıyordu.

Kavasoğlu, her ihtimale karşı Aliçoyu, Kara İboyu sağına soluna almıştı. Onlar birer kalkandı.

Surası gariptir ki, Kavasoğlundan sonra Sultan Azizin tek başına bir başpehlivanı olmadı. Evet, Kavasoğlundan sonra Kel Aliço, yirmi altı yirmi yedi sene Türk İmparatorluğu başpehli vanlığını üzerinde taşıdı, lâkin hiç bir vakit tam manasiyle mey dana hâkim olamadı. Aliço; Kara İbolar, Makarnacılar, Yürük Aliler sahneden çekildikten sonra daha ziyade sahneye hâkim olmuştur.

Kavasoğlu, meydandan çekildikten sonra, başta baş olarak kimse kalmadı. Kara İbo bir baştı, Makarnacı bir baştı, Kel Aliço bir baştı, Yürük Ali bir baştı, Künteci Büyük Hasan bir baştı ilh...

Arnavutoğlu, zamanının bütün pehlivanlarına hâkim olarak saray baspehlivanıydı.

auguster and

Kavasoğlu, zamanının pehlivanlarını birer birer mağlûp ederek başpehlivandı. Fakat Kavasoğlundan sonra saray başpehlivanları birbirlerini yenemiyorlardı. Ne Makarnacı İboyu, ne Aliçoyu ve ne de onlar Makarnacıyı meydandan çıkaramı-

Kavasoğlundan sonra başpehlivanlık kutuplara ayrılmıştı. Kavasoğlunun ihtiyarlık ve güreşi bırakmak üzere olduğu devirleri saymamalıdır. Bu devirdeki güreşler de berabere kalabilirdi; fakat gençliğinde tam manasiyle saray başpehlivanlığı-

Kavasoğlunun Kel Aliço ile üç güreşi vardır. Bu güreşlerin ikisi beraberlikle, biri kavgalı neticelenmiştir. Kel Aliçonun ne kadar azılı, ne derece zorlu bir pehlivan olduğu malûmdur. Böyle olduğu halde genç ve dinç Aliço, kendisinden ihtiyar olan Kavasoğlunu meydandan çıkaramamıştır. Güreşlerinin birisi Kırkpınardadır; birisi de Kavalada... Kavaladaki güreşleri kavgalı bitmiştir. Kavaladaki güreşlerinde birbirlerini boyundurukla boğmuşlar, nihayet Aliço, Kavasoğluna bir yumruk elensesi çekmiş; Kavasoğlu da mukabele etmiş, iş büyüyüp kavgaya dökülmüş... Bu suretle güreş neticesiz kalmış.

Huzur güreşi beş saatten fazla sürmüş; Aliço, huzur güreşinde hasmına gaddarca hareket etmiş; Kavasoğlu huzur güreşi olduğu için mecburen fazla mukabelede bulunamamış; Sultan Aziz, Aliçonun gaddarlığı, Kavasoğlunun çekingenliği dolayısiyle güreşi berabere ayırmıştır.

Sultan Aziz, Makarnacıyı çok sevdiği için, onun galip gelmesini isterdi. Bir keresinde nasılsa Kel Aliçoyu, Makarnacı, huzurda, bir dış tırpaniyle açık düşürmüştü.

Kavasoğlu, Türk pehlivanları içinde namağlûplardandır. Onun mağlûbiyetini bilmiyoruz.

 Bir asırlık devre içinde Türk pehlivanlarını sıraya koyduğumuz zaman, Kavasoğlunu birinci derecede görürüz. Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekirle Arnavutoğlunu istisna etmek lâzımdır. Görünüşe nazaran Kazıkçı ile Akkoyunlu, Kavasoğluna nazaran daha pehlivandılar. Ve devir geçtikçe pehlivanlığımız da yavaş vavas tedenniye uğramıştır.

Pomaklardan iyi pehlivanlar çıkmıştır. Kavasoğlunun bir Bulgarla güreşi vardır ki, şayanı dikkattir. Filibeli olan bu Bulgarın ismi Dimitroftur. Dimitrof bir Türk pehlivanı gibi yetişmiştir. Mükemmel yağ güreşi yapıyordu. Filibe ve havalisini

Türklerin civardan getirdikleri pehlivanları da birer birer meydan yerinden çıkarmıştı.

Türklerin ne kadar pehlivanı varsa, Dimitrof, yenmişti. Türklerin civardan getirdikleri pehlivanları da birer birer meydan verinden cıkarmıştı.

Türkler, bir Bulgarı yenemediklerinden dolayı müteessirdiler. Hoş, Bulgarı yenecek Türk pehlivanı çoktu. Meselâ, Arnavutoğlunu getirmiş olsalar, veyahut Süloyu, Sarı Ahmedi ilh... bir elde yenerdi. Fakat, köylük, kasabalık dövüşü bu... Filibe ciyarında bulunanlar birbirleriyle iddialaşıyorlardı.

Bir gün, Kavasoğlu Koca İbrahim, Edirneye doğru geçerken Filibede misafir oldu. Filibe ağaları, daha o kadar şöhret almamıs olan Kavasoğluna, müracaat ettiler:

- Bizim burada bir Bulgar pehlivanı var... Onu yenebilir misin?

Kavasoğlu cevap verdi:

- Güreselim...

Ağalar:

- Güreşmek değil... Yenebilir misin! Eğer yenersen, sana avuç dolusu altın veririz.

Kavasoğlu, tam kıvamında, ve Edirneye doğru, İstanbula doğru yola çıkmış, hasım arar haldeydi ve Edirnede ilk güresinde Süloyu mağlûp etmişti. Kavasoğlu, ağalara:

- Pekâlâ... İnşallah yeneriz... dedi.

Türklerle Bulgarlar beynindeki rekabet bir anda tekrar alevlendi. Bulgarlar, pehlivanlarına güveniyorlardı. Hakikaten Dimitrof, pehlivandı. Türkler içinde büyüyerek, yetişerek pehlivan olmuştu. Yüz otuz okkalık bir Bulgar çobanıydı.

Bulgarlarla Türkler iki taraflı oldular. Pehlivanlarını soyup ortava salıverdiler.

Kavasoğlu, Bulgar pehlivanını, on yedi dakikada ters kepçe ile açtı. Bulgar mağlûp olmuştu. Fakat, açtıydı, açmadıydı diye müthiş kızılca bir kıyamet koptu. Bulgarlar bağırıyorlardı:

- Olmadı... Göbek açılmadı... Böyle şey olmaz!

Türkler de:

- Göbek açıldı. Mağlûptur.

Gürültü, mukateleye kadar varacaktı. Kavasoğlu derhal ortaya atıldı ve bağırdı:

- Durunuz!.. Olmadıysa tekrar tutarız...

Bu sefer de Türkler razı olmuyordu. Kavasoğlunun yenileceğinden korkuvorlardı.

Kavasoğlu çırpındı, Bulgarın üzerine yürüdü. Davul zurnalar da vurmağa başladı. Bunu görenler meydandan çekildiler. Güreş tam manasiyle başlamıştı. Müthiş bir boğuşmadan sonra Kavasoğlu, hasmına güreşi bitirdi. Bir saat süren güreşten sonra Bulgarı, çaprazla toparlayıp sürdü ve budayarak kalıbı kalıbına sırtüstü düşürdü. Ayağıyle göğsüne bastı ve bağırdı:

- Oldu mu?

Artık mağlûbiyetin olmadı diyecek yeri kalmamıştı. Bulgarlar çekilip gittiler. Türkler, Kavasoğluna, bir mendil dolusu para vermişlerdi.

O devrin en meşhur pehliyanlarından Piç Mustafa namiyle yâdolunan birisi vardır. Bu Piç Mustafa, evvelce yalnız Mustafa pehliyan diye tanılırdı. Karnabat güreşinden sonra lâkabı piç olarak kaldı.

Karnabat güreşi iddialı olmuştu. Piç Mustafa taraftarlariyle Kavasoğlu taraftarları ayrılarak, iki Pomak pehlivanını karşılaştırmışlar.

Pehlivanlar meydana çıkmış ve boğuşmağa koyulmuşlardır. Kayasoğlunun taraftarları bağırırlarmış;

— Ha Kavasın oğlu!

Piç Mustafa taraftarları da:

- Ha Mustafa!..

Güreş kızışmış... İki pehliyan birbirlerini fazla hırpalamağa başlamışlar. Bir aralık, Kavasoğlu, Mustafayı bastırdı; şak küntesine alarak sürdü. Mustafa şak küntesinden kurtulmak için ileri atılıyordu. İleri atıldıkça Kavasoğlu hasmını sürüyordu.

Mustafa bir türlü şak küntesinden kurtulamıyordu. Güre şin meydan yeri hududunda büyük bir çit yığını kümelenmiş duruyordu. Bunlar, köylüler tarafından ekmek fırınında yakılmak için toplanmış dikenli çalı çırpıydı.

Kavasoğlu, hasmını süre süre bu yığına kadar getirdi. Yığının arttarafında kadınlar siper almışlar, güreşi seyrediyorlardı.

Pomak güreşi kıran kıranadır ve yırtıcıdır. Birbirlerini tırnaklariyle yolarlar ve buna kıymık çıkarma derler. Hatta Pomak pehlivanları hasımlarını yolmak için tırnaklarını mumda manikürleyip sivrilterek bileği yururlar.

Pomaklarda kıymık çıkarmak meşhurdur. Fakat hasım kıymık çıkarmazsa, karşısındaki de çıkarmaz; doğru dürüst güreşirler... Eğer hasım gaddarlığa başlarsa, öbür taraf da mukabelede bulunur.

Kavasoğlu ile Mustafanın güreşinde kıymık çıkarmak vardı. Her iki taraf da birbirlerini yolmuşlardı. Enseleri, göğüsleri kan içinde idi. Her ne hal ise, Kavasoğlunun zorlu şak küntesinden kurtulmak ve tepetaklak olarak mağlûp olmamak için kaçan Mustafa nihayet çit yığının önüne geldi. Fakat şak küntesini kurtaramadığı için ileri doğru atılarak hasmının elinden kurtulmak zaruretinde idi.

Mustafa bir hamle daha yaptı ve çite girdi. Kavasoğlu, hasmını bırakmıyordu; ille şak küntesiyle mağlûp edecekti.

Mustafa çite girdi. Peşinden Kavasoğlu da çite daldı. İki peklivan çiti bir taraftan bir tarafa geçtiler... Lâkin kan revan içinde kaldılar. Kavasoğlu, daha hâlâ şak küntesini bırakmamıştı. Mustafa da ileri doğru kaçıyordu.

Taraftarlar bağırıyorlardı:

— Ha Kavasın oğlu!..

- Ha seni göreyim Kavasın oğlu!..

Yığının yanında bulunan kadınlar içinde Kavasoğlunun da, Mustafanın da anaları vardı.

Kavasın oğlunun anası, yani Kavasın karisı, avazı çıktığı kadar sesleniyordu:

- Ha oğlum!..

Bırakma sak küntesini!...

— Ha Kavasın oğlu!..

Mustafanın anasının hali perişandı. Çünkü oğlu berbat vaziyetteydi. Kavasın karısının bağırması, (Kavas o vakitler vefat etmişti) Mustafanın anasına dokundu. Nihayet asabiyetine kurban olarak seslendi:

- A be! O Kavasın oğlu da, Mustafa değil mi be.

Bu söz, büyük ve aykırı manalar taşıyordu. Demek Mustafanın anası, gayri meşru olarak gizlice Kavasla münasebetteymiş... Mustafa da ondan olmuş.

Kadın bunu hırsı asabiyetle fâşedince, o günden itibaren Mustafanın lâkabı piç oldu ve Piç Mustafa diye şöhret aldı.

Kavasoğlu, memleketinde şöhret aldıktan sonra, Edirneye doğru yola çıktı. Edirne Sarayiçinde güreş olacaktı. Oralarda Kavasoğlunu kimsecikler tanımıyordu; çünkü yeni türemişti.

O vaktin meşhur bir başpehliyanı yardı. Adı Sülo idi. Sülo çok kuvyetli bir adamdı. Ayni zamanda da mahir bir pehliyandı. Süloyu o devirde mağlûp eden yoktu.

Kavasoğlu Edirneye gelerek bir kahveye indi. Bu kahvenin sahibi, ayni zamanda hancıydı.

Hancı; sırtında kisbeti, bir pehlivanın, kahvesine misafir olduğunu görünce buyur etti. Fakat tanılmıyan bir pehlivan olduğu için o derece aldırış etmedi.

Gürese daha üc dört gün vardı. Kavasoğlu, Hancı Ali Ağa-

nın hanında misafir kalıyordu, ve bütün pehlivanlar da oraya toplanmıştı. Sülo da orada idi.

Bir gün, ki güreşe yarın başlanacaktı, Sülo, ve diğer başpehlivanlar birbirleriyle kuvvet hareketleri yapıyorlardı ve birbirlerinin ensesini çekmeğe, iskemle kaldırmağa yarışıyorlardı. Kahvede bulunan pehlivanların hemen hepsi, irili ufaklı, bu hareketlere iştirak ediyorlardı.

Kavasoğlu bir köşede oturmuş, hiç bir şeye karışmıyordu. Çünkü pehlivanların hiç birisini tanımıyordu. Kavasoğlunun bu bigâneliğini gören Hancı Ali Ağa, İbrahimin yanına yanaşarak, yüksek sesle:

- Pehlivan, sen de kaldır şu iskemleleri be!

Deyince, Sülo, oturduğu yerden:

— Bak hele! A be! Ne diyorsun Ali Ağa be!.. Çocuklara mı kaldı bu iş be!..

Diye alay etti. Kavasoğlu hiç sesini çıkarmadı ve hareketi de tecrübeye kalkmadı. Çünkü kuvvet hareketini Sülo yapmıştı; diğer pehlivanlar da deniyorlardı. Üstüste dört beş iskemle koymuşlar, altından kaldırıyorlardı.

Kavasoğlu, Süloya içerlemişti ve alayının acısını çıkaracaktı. Gece oldu. Kavasoğlu, Ali Ağaya rica etti:

— Ağam, ben yabancıyım... Kimseyi tanımıyorum... Yarın da güreş var. Lûtfen beni yağlar mısın?

Ali Ağa, bu gurbet adamını yağladı ve ona sordu:

- Oğlum, ismin ne?

- Kavasoğlu İbrahim!

- Nerelisin koca Balkanlı; Pomak mısın?

- Evet!..

— Büyük ortaya mı güreşiyorsun?

— Allah kısmet ederse, güreşeceğiz işte!

Diyerek geçti. Başa güreşeceğini söylemedi. Kavasoğlu, Süloyu gözüne kestirmişti. Ali Ağa, Kavasoğlunu iyice yağlamıştı, oğmuştu. Bu, pehlivanlıkta âdettir: Gece yatarken yağlanırlar ve oğunurlar. Bilhassa güreş gecesi, şarttır bu yağlanmak.

Sabah oldu. Güreşler başladı. Kavasoğlu, elinde kisbeti, bir yere oturmuş bekliyor ve güreşleri seyrediyordu.

Deste güreşleri oldu bitti. Küçük orta güreşleri de nihayetlendi. Sıra büyük ortaya geldi. Cazgır, kazan dibine çıkıp bağırdı:

— Büyük ortaya güreşecekler meydana!

Büyük orta pehlivanları soyunup kazan dibine sıralandılar. Ali Ağa, kazan dibine göz gezdirdi. Misafir delikanlıyı göremeyınce, olduğu yerden fırladı; şöyle etrafını yokladı. Onu önünde kisbetini giyiniyor görünce, şaşırdı. Yanına giderek:

- Oğlum! Neden büyük ortaya çıkmıyorsun?

Deyince, Kavasoğlu:

- Daha sırası var...

Diye cevap verdi. Bunun üzerine Ali Ağa:

- Oğlum, bundan sonrası başaltıdır; sonra baş var... Buraya güreşemezsin... Azılı pehlivanlar var başaltında, haydi soyun çık büyük ortaya...

- Hayır... Bekliyeceğim...

- Nereye güreşeceksin? ...

- Bakalım!..

Deyince, Ali Ağa, ısrarının fayda etmediğini görüp ayrıldı. Fazla üstelemedi. Çünkü o da bilirdi ki, Pomaklar iddiacıdır.

Her ne hal ise, büyük orta güreşleri de bitti. Sıra başaltına geldi. Cazgır, meydana çıkıp bağırdı:

- Başaltına güresecekler meydana!..

Başaltı pehlivanları soyunup kazan dibine geldiler. Ali Ağa, pehlivanlara göz attı. Baktı ki, Kavasoğlu İbrahim denilen yabancı yine yok! Hemen koştu, Kavasoğluna, bağırır gibi:

- Neye soyunmadın be?

- Sırası var ağam!..

Deyince, Ali Ağa çileden çıktı. Yine bağırır gibi:

- İlâhi delikanlı, hangi sıra bu?.. Artık sıra kaldı mı? Ondan sonra Sülolar var... Onlar, adamı meydan yerinde bırakırlar... Haydi, hiç olmazsa bu güreşe çık! Hoş, galip gelemezsin; bu güreşte de... Fakat hiç olmazsa beş on para parsa toplarsın...

Dedi.

Kavasoğlu, sakinane bir tavırla:

- Merak etme ağam! Hele gel sen, söyle yanıma otur. Ben başa soyunduğum vakit, elbiselerime göz kulak ol!

Dedi, Ali Ağa, kuduruyordu. Israr ediyordu:

- Çocuğum, sen delirdin mi?

Israrlar para etmedi. Gayriihtiyarî Kavasoğlunun yanında cturdu. Basaltı güresleri de bitti. Bas güresleri çazgır çağırmağa basladı:

- Başa güreşecekler meydana!

Kavasoğlu soyunmuştu. Elbiselerini Ali Ağaya teslim etmisti. Kazan dibine gelirken Ali Ağanın elini öptü ve:

- Ağam! Bana dua et!..

Dedi, Ali Ağa, onun kazanacağına kat'iyyen emin değildi. Korkuyordu ki devler onu kırıp dövüp meydanda bırakmasın.

Baspehliyanlar kazan dibine dizilmişti, Kayasoğlu, safları

yararak, pehlivanların ortasına geldi. Yabancı bir pehlivanın çıkageldiğini gören başpehlivanlar ve cazgır, söylenmeğe başladılar. Kavasoğlu, oralarda değildi. Pehlivanlar birbirlerine kulak ardı soruyorlardı:

- Kim bu?..

Kimsecikler bilmiyordu. Herkes dudak büküyordu. On binlerce seyirciden ibaret olan cemaat efradı da bu yeni pehliyanı bilmiyordu. Onlar da birbirlerine söyleşiyorlardı:

- Kim bu acaba?

Hiç, meçhul bir pehlivan... Fakat vücudünden, kıvrak ve okkalı bir pehlivan olduğu görülüyordu.

Cazgır eşleri bağlamağa başladı. Herkes cazgırın, yabancı pehlivanı kiminle eş tutacağını bekliyordu. Fakat birdenbire Kavasoğlu ortaya çıktı. Cazgırın göğsüne dayandı. Ahaliye doğru bağırdı:

- Ben Süloyu tutacağım!

Bu sözü işitenler hayrete düştü. Yek tahtada Süloyu istemek büyük bir cür'etti. Saflar arasında kaynaşmalar oldu. Sorup soruşturuyorlardı:

- Kim bu be?..

Kimse bilmiyordu. Hancı Ali Ağa şaşırmıştı. Olduğu yerden fırladı. Kazan dibine koştu. Kavasoğlunun yanına gelerek, bileğinden tuttu ve:

- Oğlum! Deli misin?.. Ne yapıyorsun?

Kavasoğlu, cevap verdi:

— Ağam, git, otur yerine!.. Seyret güreşi... Karışma bu işe! Kavasoğlu, Sülonun yanına gidip kolundan tuttu. Ortalık allak bullak olmustu. Birbirlerine soruyorlardı:

- Kim bu be?..

Er meydanı olduğu için küçük büyük yoktu. Kim olursa olsun, birisi gelmiş, meydan okuyordu. Olamaz denilemezdi. İsterse bacak kadar adam olmuş olsundu.

Sülo, Kavasoğluna bakıp gülüyordu ve hiç ehemmiyet ve kıymet vermiyordu. Diğer başpehlivanlar da ayni tavır ve fikirde idiler; hatta cazgır bile!

Nihayet cazgır, pehlivanları kıbleye çevirdi. Dualarını yaptı. Pehlivanları takdim etmeğe ve menkıbelerini söylemeğe başladı. Sıra Sülo ile Kavasoğluna geldi. Herkes, bu yabancı pehlivanın ismini, cismini bekliyordu. Cazgır, Süloyu takdim etti ve menkıbesini okudu. Sülo için şunları söyledi:

- Sülo, başpehlivanlar başıdır. Meşhur Sülodur bu... Küntesi, çaprazı biamandır. Hele kazığı, soluksuzdur.

KAVASOĞLU KOCA İBRAHİM

Cazgır, Sülonun menkıbesini tamamladıktan sonra, yabancı olan Kayasoğluna dönerek:

- Oğlum, senin ismin ne?

- Ibrahim...

- Nerelisin?

- Pomak diyarından...

- Kimlerdensin?

- Kavasın oğlu!..

Deyince, cazgır, derhal anladı. Çünkü Kavas, meşhur pehlivanlardandı. Sonra Kavasın oğlu İbrahimin Deliormanda, Filibede, Sofyada ve şurada burada yaptığı güreşler süzüle süzüle etrafa yayılmıştı. Hele Piç Mustafa ile yaptığı çetin musaraa Çorlu ovalarına kadar süzülüp gelmişti. Sülo da, Kavasın oğlunun bu menkıbelerini biliyordu, işitmişti. Fakat kendi ayarında bir pehlivan olmadığına da kanidi. Nihayet Kavasoğlu,, daha delikanlı bir cocuk demekti.

Cazgır, yabancı pehlivanın ismini, cismini öğrendikten sonra, tehalükle bekleşen seyircilere seslendi:

- Ey ahali!.. Buna da Kavasın oğlu İbrahim derler...

Deyince, on binlerce halk birdenbire kaynaştı. Süloya meydan okuyan delikanlının kim olduğunu hemen anladılar. Kulaktan kulağa dolgunluğu olan ahali, birbirlerine:

- Ha!.. Şu Piç Mustafayı bozan!

- Şu, Kavasın oğlu be!..

- Fakat Süloyu yenemez be!..

Nihayet, büyük dedikodular içinde güreş başladı.

Sülo, hasmına hiç ehemmiyet vermiyordu. Hatta, peşrevini bile bir başpehliyan peşrevi olarak yapmadı. Şöyle üstünkörü bir çırpındı. Kavasoğlu ise, sürek avından kaçan bir geyik çevikliğiyle meydan yerinde boylu boyunca sıçrıyarak çırpınıyordu. Çok güzel bir huzur peşrevi yapmıştı.

Cazgır, güreşi şöyle bağırmıştı:

— Güreş kıran kıranadır... Güreşe müdahale yasaktır... Tam Pomak usulü güres olacaktır.

Esasen Pomak olan Kavasoğlu, kırıcı güreşe alışkındı ve güreşi böyle yapmış, böyle öğrenmişti.

İki pehlivan, helâllaşmalarını yaptıktan sonra, (yağ güreşinde helâllaşma demek şöyledir: Pehlivanlar çırpındıktan sonra üç kere birbirlerinden ayrılarak ense ense gelirler ve bu üç ense gelişinden sonra güreşe başlarlar) güreş başladı. Sülo, hasmını enseden bağlamış, duruyordu. Küçük hasmına yapacağını kararlaştırmıştı: Ezecekti... Çabuk yenmiyecekti... Kıra kıra, eze eze güreşini alacak, onu bir daha kendisine ve başa meydan okuyamıyacak derecede berbat edecek ve körletecekti. Ondan sonra leşini yenerek salıverecekti. Bu usul, eski pehlivanların âdetiydi. Onlar, kendilerine meydan okuyanları birdenbire yenmezler, saatlerce ezerler, kalplerini, ciğerlerini berbat ederler; sinirlerini ezerler, güreşlerini geri korlar; vücutlerini felce uğratırlar, ondan sonra mağlûp ederledi. İşte Sülo da, bu usule tâbi olarak, Kavasoğlunu bitirecekti.

Hancı Ali Ağa, kederliydi; garip bir çocuğun fena hale gelmesini istemiyordu. Elinden gelse, meydana çıkıp bağıracaktı: — İbrahim!.. Pes et!.. Meydanı bırak!

Yine elinden gelse, Süloya yalvaracaktı:

- Sülo, şu babayiğit, körpe ve güzel vücude kıyma!...

Fakat iş işten geçmişti. Bu aslan gibi delikanlı, kendisini bile bile aslanın pençesine ve ağzına atmıştı.

Kavasoğlu, ilk elden hasmına hücum etti. Biperva bir de capraza girerek Süloyu sürdü. Sülo, güç belâ hasmının elinden çaprazı söküp aldı. Fakat İbrahimin hücumları durmuyordu. Süloyu, üstüste tehlikeye sokacak hamleler yapıyordu. Sülo, hasmının çok hızlı ve oldukça tehlikeli olduğunu görünce, kendi kendine güldü ve söylendi:

- Daha çocuk!.. Hızlı işte! Dur... Şimdi ben seni süt dökmüş kediye döndürürüm.

Sülo, azılı güreşine başladı. Sağlı sollu sıkı elenselerle ve iç, dış tırpanlarla budamacasına ve haincesine Kavasoğluna girdi. Sülo, sanki balta ile ormana girmiş gibiydi. Küçük hasmını alttan üstten meşe ağacı budar gibi biçiyordu.

Kavasoğlu, hasmının işi gaddarlığa döktüğünü bildiğinden, o da kırasıya ve tam Pomak usulü gürese başladı. Süloya şiddetle mukabele ediyordu. O da sıkı elenselerle ve tırpanlarla hasmını sallamağa başladı.

Pomaklar, ezici ve kırıcı güres nedir bilirlerdi. Onlar daha küçükken kahve önlerinde, babalarının ve köylülerinin önünde elbiselerile boğuşurlarken, bu usulü öğrenirlerdi. Ve yine Pomaklar bilirdi ki, büyük pehlivanlar, kendilerine meydan okuyanları tövbe ettirecek ve güreşini geri koyacak tarzda ezerlerdi.

İbrahim, Sülonun, kırıcı ve ezici güreşle kendisini bitap düşürme usulüne müracaat ettiğini gördü ve o da usulünü değiştirerek kırıcılığa başladı.

Sülo ne kadar kuvvetli ve azılı idiyse, Kavasoğlu da o kadar kuvvetli ve azılıydı. Sülo, yüz, yüz yirmi okkalık buğday çuvallarını öküz arabasına bohça gibi kucaklıyarak atar ve yerleştirirdi ve yine yüz, yüz yirmi okkalık buğday çuvallarını öküz arabasının üzerinden asırarak bir yandan bir yana atardı.

Sülo bu derece kuvvetli olmakla beraber, Kavasoğlu da ondan aşağı kalmazdı. Kavasoğlu, bir harman taşını kucakladığı gibi bir yandan bir yana götürür ve bir öküz arabasının üzerinden aşırırdı. Civar köylerde değirmen taslarını kolaylıkla yerine koymak için Kavasoğlunu çağırırlardı. O. bes on kişinin sürükleyip götüreceği tasları, kucakladığı gibi, yerinden alıp istediği vere kovardı.

Yani, Sülo ne derece kavi ve cetinse, genc Kavasoğlu da o derecede zor bazu idi. Sülo, yumruk vurur gibi elenseler çekiyordu. Bir aralık Kavasoğlu, hasmına daldı, paçaları bulamadı. Bundan istifade eden Sülo, Kayasoğluna zehir gibi bir boyunduruk vurdu.

Sülo, hasmını boyundurukla sürüvordu. O derece sıkı boyunduruk vurmuştu ki, Kavasoğlunun nefesi kesilmişti. Gözleri anadan doğma dısarı fırlamıştı.

Sülo hasmını, boynuna ip takılmış yaban kecisi gibi sürüklüyor ve boyundurukla altına almağa calısıyordu. Kavasoğlu, hasmının boyunduruğundan kurtulamıyacağını anlayınca, nihayet dizlenerek yere yattı. Bunun üzerine Sülo, boyunduruğu birdenbire çözerek hasmının ardına fırladı ve kemaneledi. Bir an bekledikten sonra birdenbire Kavasoğlunun üzerine atladı. Ayaklarını kasıklarına geçirerek hasmın kollarını önünden çevirdi. Bu suretle kurt kapanına gidiyordu.

Kavasoğlu, kurt kapanına gireceğini anlayınca birden toparlandı ve dikildi. İki kuvvet karsı karsıva gelmişti. Sülo, hasmına ağır basmış olsaydı, muhakkak onu uzatır ve kapana gidebilirdi. Fakat hasmı eğip uzatamadı, bilâkis hasmın üzerinde kalarak tehlikeye girdi.

Kavaşoğlu kıçını havalandırarak Süloyu bir manevra ile öne düşürdü. Şimdi Sülo, alta düşmüstü. Sülo, dört elli, kaçıp kurtulmak istedi. Fakat Kavasoğlu, peşinden yetişti, kisbetin arka kasnağından yakaladı ve çekti, önüne oturttu Süloyu...

Sülo, pehlivan adamdı. Hasmın kurtuluşuna ve üste de kendisinin alta düsüşüne hayret etmekle beraber kendini kaybetmedi. Derhal dönerek Kavasoğlunun kisbet kasnağına takılan kolunu budadı ve dikilerek ayağa kalktı. Kalkar kalkmaz da cirpinarak narasini savurdu:

- Hayda kızan be!..

Sülonun bu narası manidardı. Kavasoğluna şunları demek istiyordu:

- Sen beni altında tutamazsın!

Kavasoğlu, Sülonun narasına cevap vermedi. O, sakin bir

tavırla güreşe devam etti. İki pehlivan ayakta birbirlerini tekrar hırpalamağa başladılar. Fakat Kavasoğlu, yediği boyunduruğun acısını çıkarmağa çalışıyordu. Fırsat kolluyordu. Beş on dakika boğuşmadan sonra bu fırsat da çıktı. Sülo, Kavasoğluna iki paça girmişti ve pençelerini, parmaklarını paçalara geçirmişti. Bu hareketiyle hasmını bir elde yenecekti.

Kavasoğlu, tehlikeyi görünce, boyunduruğu vurdu. Tam bir Pomak boyunduruğu takmıştı. Buna Pomaklar zoğlu boyunduruk derlerdi. Boyunduruğu vurduktan sonra, baş parmakla hasmın köprücük kemiğinin boşluğuna olanca kuvvetle basardı. Bu basış hasmın iflâhını, nefesini keserdi.

Sülo, zogu yiyince birdenbire gevşedi. Bütün sinirleri bir anda kuvvetten düştü.

Kavasoğlu, pagalarını kurtarmak için, olanca kuvvetiyle zoğladı. Boyunduruk dolamasiyle de ezdi. Lâkin çok inatçı olan Sülo, ölüm halleri geçirdiği halde, paçaları bırakmıyordu. Bunu bir izzeti nefis meselesi addediyordu.

Sülo, son bir gayretle hasmını paçalardan kaldırıp sürerek mağlûp etmeğe çalışıyordu. Nihayet Kavasoğlunun paça bağları koptu. İki paça keçe bentleri Sülonun elinde kaldı. Bu suretle Sülo, kozunu kaybetmiş oldu. Kavasoğlunun elinde boyunduruk vardı. Etraftan bağrıştılar;

— Bırak güreşi!

Paçalarını bağla!..

Kavasoğlu, aldırmıyordu. Kıran kırana güreşte pehlivan, istemezse paçalarını bağlamazdı. Kavasoğlu, hazır boyunduruk eldeyken hiç paçalarını bağlamak için azılı hasmını serbest bırakır mıydı?

Süloyu tutanlar, durmadan bağırıyorlardı:

- Bırak güreşi be!..

- Bırak!..

Kavasoğlu, boyundurukla hasmını sürümekle devam ediyordu. Öldüresiye bir savaştan sonra zorla Süloyu altına aldı. Ve boyunduruğu bırakarak, hemen bir sıçrayışta, kemaneye geçti.

Kavasoğlu, Sülonun yapamadığını yapmak istiyordu. Boyunduruk acısını çıkarmıştı. Üste de, Sülonun yaptığı gibi, hasmını altına almıştı. Etraftan daha hâlâ bağırıyorlardı.

- Paçalarını bağla!..

Kavasoğlu, hasmına nefes aldırmak istemiyordu. Eğer paça bağlamağa kalkarsa, beş on dakika istirahat olacaktı. Kavasoğlu, bağırmalara aldırış etmedi. Nihayet paçalarını bağlamamak, kendi aleyhinde olan bir şeydi!

Paçası bağlı olmıyan bir pehlivanın, hasmına karsı paçaları açık demekti. Bu zarar, daha ziyade Kavasoğluna raci idi. Sülo, paçaların açık olmasından mükemmelen istifade edebilirdi.

Bağırmalar yine başladı:

- Bağla pacalarını!

Bunun üzerine Kavasoğlu da, bağırıp mukabele etti:

- İyi ya!.. Serbestce tutsun paçalarımdan!..

Bunlar olup biterken, birdenbire Kavasoğlu hasmının üzerine sıçradı. Bir dolanışta ve budayışta hasmını basarak ve uzatarak kurt kapanına girdi. Sülonun yapamadığını Kavasoğlu bir elde yapmıstı.

Kavasoğlunun bu kapan oyunu müthiş oldu. Hasmını gırtlağından yılarladı ve çevirmeğe koyuldu. Bir yandan da üzerine yüklenerek ezmeğe başladı. Sülonun burnu yere sürünüyordu.

Boğuşma o derece gaddarcasına oldu ki, hariçten bilâihtiyar bağrıstılar:

- E!.. Gaddarliktir bu...

- Ezme be!...

Kavasoğlu ezdikçe ezdi. Fakat hasmını çevirip mağlûp edemedi. Nihayet Sülo, doğrulup dizlenebildi. Hasmını kıç kılçığıyle üzerinden atıp önüne düsürmeğe tevessül etti.

Kavasoğlu birdenbire hasmın üzerinden sıçrıyarak ayağa kalktı ve kaçtı. Çırpınarak narasını savurdu:

- Hayda Sülo be!

Kavasoğlu paçalarını unutmuştu. Bu, Sülonun işine gelirdi. Fakat hancı ve kahveci Ali Ağa, avazı çıktığı kadar bağırdı:

- İbram!.. Paçalarını bağla oğlum!..

İbram, o derece hızlanmıştı ki, bağırtıların farkında bile değildi. Nihayet Ali Ağa, meydana uğradı ve Kavasoğlunun karsısına gelerek bağırdı:

— Paçalarını bağla oğlum!..

Bunun üzerine Kavasoğlu hasmından ayrıldı. Kazan dibine giderek paçalarını tazelemeğe başladı. Ali Ağa da yanında idi. Sülo meydanda bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu. Fakat rengi sapsarı olmuştu. Düşünceliydi.

Kavasoğlu paçalarını bağlarken Ali Ağa soruyordu:

- Oğlum! Bu herife çok girme! Bırak o girsin sana!..

Kavasoğlu mukabele etmedi. O, yapacağını biliyordu. Mukabele etmemek daha fena idi. Çünkü Sülonun kuvvetine karşı yetecek kuvveti vardı. Kavasoğlu çabucak paçalarını bağladı ve meydana yürüdü. Çırpınarak hasmile karşılaştı. Güreş tekrar başlamış oldu. 9

.

Seyirciler birbirleriyle konusuyordu:

- Ulan! Bu Kavasın oğlu yamanmış be!..

- Sülo, hayatında hiç böyle zılgıt yememişti.-

- Bakalım ne olacak!..

- İster misin Sülo mağlûp olsun?

Bundan sonra güreş çok sürmedi. Kavasoğlu hasmını sıkı bir çaprazla sürdü. Sülo, bu zorlu çaprazdan bir türlü ne sıyrılabildi ve ne de budayabildi.

Kavasoğlu, heyecanlı bir sürüşle hasmını seyircilerin olduğu saflara kadar getirdi. On binlerce seyirci ayağa kalkmış akıbeti bekliyordu.

Kahveci Ali Ağa bağırıyordu:

- Ha oğlum!..

- Yetistir cengeli!..

- Davan kösteği!..

Kavasoğlu hasmına çengeli yetiştirdi. Çengeli yiyen Sülo, kaidesinden kopmus bir heykel gibi uçarak, sırtüstü yere düsüp mağlûp oldu. Kavasoğlu, dikilerek galibiyet temennasını bastı. On binlerce kişi bir anda cuşuhuruşa geldiler. Ve hep bir ağızdan havretle bağrıstılar:

- Aferin Kavasın oğlu be!

Hayatında bir kere dahi olsun mağlûbiyet görmemis olan Sülo, olduğu yerden kalktı. Hiç temkinini bozmadı. Kavasoğlunun yanına giderek, alnından öptü, sırtını okşadı ve şunları sövledi:

- Aferin sana, pehlivan!.. Bizden güres geçmek üzeredir. Ne de olsa yaş kırka merdiven dayadı. Meydan senin olsun bundan sonra... Fakat seninle bir güreş daha yapmak isterim.

Dedi

Kavasoğlu da Sülonun elini öptü. Hürmet ederek meydandan çıkardı.

Kavasoğlu İbrahimin koca lâfzı ve lâkabı sonradan takılmıştır. Çünkü Sultan Azizin İbrahim isminde iki başpehliyanı vardı. Bu sebeple en eskisi olan Kavasoğluna Koca İbrahim denirdi. Otekinin ismi ise Kara İbo idi.

Kavasoğlu, Süloyu mağlûp ettikten sonra korkunç bir adam oldu. Her ne kadar Sülonun yası biraz geçkin idiyse de onu o zamanlar mağlûp eden yoktu.

Kavasoğlunun meramı, Edirneden ta İstanbula kadar etrafı budayarak yürümekti. O vakitler İstanbulla Edirne arasında müthiş pehlivanlar bulunuyordu ve İstanbulda ise daha azılıları vardı. İşte Kavasoğlu kuvvetini ve talihini denemek için İstanbula doğru yürüyecekti.

O vakitler; Çorlu, Çatalca, Silivri, Gelibolu, Hayrabolu gibi yerlerde başpehlivanlar bulunurdu.

Kavasoğlu, bu geçitleri birer birer delerek geçti. Kavasoğlunun Edirne ile İstanbul arasında kimlerle güreştiğini maalesef bilmiyoruz ve o vakit bu civarda olan pehlivanlardan da bihaberiz.

Kavasoğlu, Edirneden Akpınara kadar geldi. Onu ancak Çiftalanda buluyoruz ve bu güreşini biliyoruz. Çiftalan, Karadeniz sahilinde, Kilyosa yakın bir yerdedir ve Belgrat ormanlarının bittiği bir mahalde, sirin bir köydür.

Sultan Aziz devrinde Çiftalan bir köy değildi. Orada Sultan Aziz Vezirlerinin ve haremağalarının hayvanları vardı ve bu hayvanlara bakan adamları mevcuttu. Burada koç hayvanları, dövüş horozları beslenirdi. Malûm olduğu üzere Sultan Aziz horoz, koç dövüşlerine düşkündü. Bu sebeple vezirleri, paşaları, ağaları da efendilerine uyarak koç, horoz beslerlerdi. Çiftalanda vezirlerin, ağaların koç besleme yerleri vardı. Burası küçük bir yerdi. Köy olmuş vaziyette değildi. Bugün Çiftalan küçük bir köydür.

İşte Kavasoğlu, Akpınar üzerinden İstanbula gelirken, Çiftalana düştü. Orada bir kahveye misafir oldu. Kahveci Murat Ağa isminde bir Arnavuttu.

Murat Ağa, kisbet zenbili omuzunda bir pehlivan geldiğini görünce sordu:

- Oğlum, sen pehlivan mısın?

- Eh!.. Biraz...

- Nerelisin?

- Balkanlardan...
- Pomak misin?

— Evet!..

- Nereden nereve gidiyorsun?

- Memleketten çıktım, İstanbula gidiyorum...
- Güreşe güreşe mi geldin buraya kadar?
- Evet ağam!

- Aferin sana!..

Demişti. Fakat Murat Ağa, Kavasoğlunun bir başpehlivan olduğunu bilmiyordu ve onu ancak büyük orta pehlivanı olarak almıştı. Bu sebeple memleketinden Çiftalana kadar nasıl gelip kimlerle güreştiğini sormamıştı. Zaten o vakitler Kavasoğlu tanınmış bir pehlivan değildi. Yalnız Edirne Sarayiçinde meşhur Süloyu mağlûp ettikten sonra yavaş yavaş namı etrafa dağılmağa başlamıştı. Bu da çok yakın bir hâdise olduğundan namı sümullü bir surette ağızlara düşmemişti.

Murat Ağa, Kavasoğlunu misafir etti. Ona iyi baktı. Kavasoğlu birkaç gün Çiftalanda kalarak istirahat edecek, ondan sonra Kısırkaya ve Kilyos tarikiyle Sarıyere inecekti. Oradan da pazar kayıklariyle İstanbula gelecekti.

Kavasoğlunun geldiğinin ikinci günü, Çiftalana bir haber geldi:

- Sultan Azizin maiyeti ve haremağaları Çiftalana gelecekler... Güreş yaptıracaklar.

O vakitler Padişahın ağaları ve paşaları birbirleriyle iddiaya giriştiler, pehlivanları arasında iddialı güreşler yaparlardı. Ve bu güreşleri de ekseriyetle Çiftalanda icra ederlerdi.

Çiftalan bir mesire yeri olduğundan, hem birkaç gün kalıp yer içerler, ve hava alırlar ve hem de, koç, horoz, pehlivan güreştirirlerdi. İşte bu sefer de bu yolda geleceklerdi.

Murat Ağa, Çiftalana pehlivanların geleceğini haber alınca, Kavasoğluna şunları söyledi:

- Oğlum! Yarın İstanbula gidecek misin?

- Evet ağam! Allah sağlık verirse, yarın sabah, namazdan sonra yola çıkacağım...

- Gel gitme... Bir iki gün daha kal... İstanbuldan başpehlivanlar gelecek ve burada güreşecekler. Belki Padişahın başpehlivanları da gelir... Onları da görürsün. Bir daha böyle bir güreş göremezsin. Kal burada, ben bakarım sana!..

Bu habere, Kavasoğlu sevindi. Tam ayağına gelmiş bir düğün dernekti. Soyunup o da güreşirdi. Murat Ağaya sükûnetle cevap verdi:

- Pekâlâ ağam! Teşekkür ederim.

Kavasoğlu, her akşam yatarken yağlanıp oğunuyordu. Bu oğunmayı, ekseriyetle Murat Ağa yapıyordu. Hatta bir keresinde:

- Oğlum! Çok güzel vücudün var... İnşallah başpehlivan olursun!

Demişti, Kavasoğlu, şahsiyetini belli etmemek için, sükût etmişti. Murat Ağa, ona ismini sorduğu zaman, yalnız:

- Ibrahim...

Diye mukabele etti. Murat Ağa da onu, İbrahim pehlivan diye çağırıyordu. Ve arada sırada şu nasihati veriyordu:

— Öğlum! İstanbulda küçük pehlivanlar geçinemez... Orada başpehlivanlar yaşar... Küçük pehlivanlara ekmek yoktur. Nene lâzım senin İstanbul... Git Rumelinde dolaş!..

Kavasoğlu, Murat Ağaya söyle cevap vermişti:

— Hemşerilerim var İstanbulda... Daha ziyade onlar için gidiyorum.

Diyerek lâfı kesmişti. Kavasoğlu, sabırsızlıkla başpehlivanları bekliyordu. Nihayet ağalariyle, paşalariyle büyük bir kafile halinde çıkageldiler. Çadırlar kuruldu. Kuzular şişlere geçirildi. Dernek safasını buldu. Kavasoğlu, merak içinde idi. Murat Ağaya soruyordu:

- Şu pehlivan kim?.. Şu kim?..

Murat Ağa, birer birer sayıyordu. Kavasoğlu, yalnız bir tanesini sormamıştı. Çünkü o, nazarı dikkati celbedecek bir pehlivan değildi: O da meşhur Arnavutoğlu idi. Sultan Azizin hamlacıbaşısı ve başpehlivanıydı.

Arnavutoğlu, altmış altı okkalık, küçük yapıda bir adam olduğu için Kavasoğlu onu pehlivan yerine koymamıştı. Hiç o çapta başpehlivan olur muydu?

Kavasoğlu, Murat Ağaya birer birer sorgularını yaptı ve bitirdi. Murat Ağa, Arnavutoğlunun sorulmadığını hissedince:

— İbram be!.. More şu haremağasının yanında oturanı neye sormadın be?..

Diye gülerek mukabelede bulundu. Kavasoğlu da:

--- Kim o?.. Uşak mı?..

- Yok be!.. Ne uşağı!.. Pehlivan be!..

Deyince şaşırdı ve:

- Ne pehlivanı? Küçük orta pehlivanı mı, deste mi?

— Bak hele!.. More o, Padişahın başpehlivanı... İmparatorluğun başpehlivanı...

- O mu?..

Diye; Kavasoğlu hayretlere düştü. Fakat Kavasoğlu, herkes gibi, Arnavutoğlunun ismini, şanını, şöhretini işitmişti. Arnavutoğlunun şöhretini koca Osmanlı İmparatorluğunda bilmiyen var mıydı?.. Osmanlı İmparatorluğunun emrinde ve idaresinde olan Tunusta, Trablusta, Cezayirde, Mısırda, Bağdatta, Basrada, Bosna-Hersekten İstanbula kadar Arnavutoğlunun namı söylenirdi. Kavasoğlu:

- 0 mu?..

Dive hayret edince Murat-Ağa:

- Bire more o Arnavutoğlu be!

Dedi. Bunun üzerine Kavasoğlu sustu. Hayranlıkla Arnavutoğlunu seyre daldı ve bu tesadüfe memnun oldu. Çünkü ona karsı çıkarak meydan okuyacaktı.

Güres kuruldu. İddialı baş güreşlere girecek pehlivanlar

meydana çıktı. Fakat bu güreşler başlamadan evvel küçük pehlivanlar meydana çıkıp güreştiler. Çiftalanda güreş olacağını haber alan küçük pehlivanlar etraftan gelirlerdi.

Kavasoğlu bir tarafta oturmus, kücük güresleri seyrediyordu. Murat Ağa, güres gecesi ona sunları söylemişti:

-- Oğlum! Sen de çık güreş... İstersen büyük ortaya, istersen küçük ortaya... Mağlûp dahi olsan, parsadan çok para alırsın... Bütün paşalar, ağalar, beyler burada... Bol para verirler.

Deste güreşlerinden sonra küçük orta güreşleri başlamıştı. Kavasoğlu yerinde oturuyordu.

Murat Ağa, İbrahimin küçük orta güreşine çıkmadığına hayıflanmamıştı... Büyük ortaya çıkabilirdi.

Nihayet büyük orta güreşleri başladı. Murat Ağa, İbrahimin kazan dibine soyunup çıkmadığını görünce telâşlandı. Zannetti ki, hiç güreşe çıkmıyacak... Hemen olduğu yerden fırladı... İbrahimin yanına gelerek:

- Oğlum, neye soyunmadın?.. Haydi çabuk soyun, kisbetini tak ayağına... Yenilsen de beş on para parsa alırsın!

- Haydi durma!

Dive emredince, Kavasoğlu:

- Ağam! Dur bakalım hele! Elbet de soyunuruz! Bundan başka güreş yok ki oğlum!

- Neden yok?

- Var amma, başaltı, baş güres!

- Haydi, soyun! ...

Kavasoğlu susuyordu. Ne söyliyeceğini bilmiyordu. Murat Ağa, Kavasoğlunun yanına oturdu ve söylenmeğe başladı:

- Beş on para alırdın oğlum!.. Yenilsen de ne olurdu? ----

Kavasoğlu, sükûtu ihtiyar etti. Murat Ağa, fazla ileri varmadı. İbrahimin mağlûp olurum diye meydana çıkmadığına kani oldu. Üstelemedi. Güreşleri seyre daldı.

Büyük orta güreşleri de bitti. Sıra başaltı güreşlerine geldi. İbrahim oturuyordu. Murat Ağa:

- Ah, keşke büyük ortaya çıkaydın İbram. Beş on para alacaktin!

Diye söyleniyordu. Murat Ağanın aklından, İbrahimin başaltına, başa çıkacağı kat'iyyen geçmiyordu.

Başaltı güreşleri de bitti. Sıra baş güreşlere geldi. Asıl iddialı güreşler bunlardı. Arnavutoğlu soyunmuştu. O, güreş yapmıyacaktı. Bir arkadaşiyle idman oynaşı yapacaktı. O sıralarda Arnavutoğlu, kırk yaşlarında vardı. Yani güreş yavaş yavaş kendisinden geçiyordu. Lâkin, böyle olmakla beraber daha hâlâ onu venecek kimse yoktu.

Başpehlivanlar soyunmağa başlarken Kavasoğlu da soyunmağa başladı. Murat Ağa, İbrahimin soyunmağa başladığını görünce, gözlerini dikerek:

- Ne o? Neye soyunuyorsun kızan be?

Diye şaşkın şaşkın sordu. İbrahim de soğukkanlı bir eda ile: -- Güresmek icin...

- Sen deli mi oldun, oğlum?

- Ağam! Sen, şu benim elbiselerime bak!.. Al şu saatimi de... Sevret güresi.

- Aman oğlum! Ezerler seni!

Demeğe kalmadı, yürüdü, meydana ve kazan dibine geldi. Doğruca Arnavutoğlunun yanına gidip durdu. Bu kadar paşalar, ağalar hayrete düştüler. Birbirlerine sormağa başladılar:

- Bu, kim?

- Nereden cıktı bu?

Kimsecikler bilmiyordu. Birbirlerine:

- Bilmem!.

- Kim acaba?..

Başpehlivanlar Kavasoğlunu süzüyorlardı. Arnavutoğlu oralarda değildi. Anlaşılmıştı ki, Arnavutoğlundan güreş istiyordu. Yanına gidip durması meydan okumaktı. Bu hali gören cazgır şaşırdı. Çünkü Arnavutoğlu, ciddî güreş yapmak için meydana çıkmamıştı. Bunun da sebebi, Arnavutoğluna akran başpehlivan olmadığıydı. Eğer Arnavutoğluna akran ve o ayarda pehlivan olmuş olsaydı, hiç süphesiz güreşecekti. Olmadığı için o baş yapmıyacaktı. Fakat şimdi birisi türemişti ve yanına gelip durarak meydan okumustu.

Cazgır, Kavasoğlunun yanına gelerek:

- Oğlum! Güreş mi yapacaksın?

- Evet!. .

Dedikten sonra, Arnavutoğlunun bileğinden tutarak:

- Bu pehlivanla güreseceğim...

Dedi. Cazgır, bu meydan okuyuşu hiç de hayretle karşılamadı. Olabilirdi. Er meydanıydı. Bu acemi köylü pehlivanı belki de Arnavutoğlunu ufacık gördüğünden dolayı ona meydan okumuş bulunuyordu. Cazgır kendi kendine düşünceye vardı:

— Belâsını buldu... Bir elde yenilir, aklı başına gelir... Arnavutoğlu, hiç ses çıkarmıyordu. Ağalar, paşalar, beyler

KAVASOĞLU KOCA İBRAHİM

hayret içindeydiler. Murat Ağa, şaşkın bir haldeydi. Yanındakiler Murat Ağaya soruyorlardı:

- Murat Ağa, kim bu be?..
- Bilmiyorum... Pomakmış...
- Adı ne?
- --- İbrahimmiş...
- Baş güreşçi mi bu?

- Yok be!

- Hiç bir şey söylemedi mi sana?

- Hiç!..

Murat Ağa da onlar gibi meçhuller içindeydi. Hulâsa, cazgır, eşleri bağladı ve Arnavutoğlu ile Kavasoğlunu da eşledi. Pehlivanları kıbleye çevirip dualarını yaptı. Menkıbelerini okudu. Kavasoğlunun ismini cismini bilmediği için, halka takdim etmek üzere ona sordu:

- -- Nerelisin?
- Deliorman kıyısından...

- İsmin ne?

- Kavasoğlu İbrahim!...

Bu söz, cazgırı aydırdı. Çünkü Kavasbaşıyı bilmiyen yoktu. O da eski başpehlivanlardandı. Kavasın oğlunu işitenler birden kulak kabarttılar. Bazıları da Edirne güreşini haber almışiardı.

Her ne hal ise, sıkı bir güreş başladı. Arnavutoğlu, Sülodan daha pehlivandı. Lâkin Arnavutoğlunun çelik yay gibi vücudü, harikulâde ustalığı, her pehlivanın fevkindeydi. Arnavutoğlu Süloyu yenmişti.

Arnavutoğlu, İbrahime bir şey yapamıyordu. Bütün ustalıkları, hasmının ustalıkları önünde kırılıyordu.

Fakat İbrahim de Arnavutoğluna bir şey yapamıyordu. İki pehlivan tam ustaca güreştiler.

Güreş başlıyalı iki saat olduğu halde İbrahim demir gibiydi. Bu hal bütün saray bendegânını telâşa düşürdü. Birbirlerine sormağa başladılar:

- Ya, Arnavutoğlu mağlûp olursa?

- Eyvahlar olsun... Efendimize ne cevap veririz sonra?..

Evet, eğer Arnavutoğlu mağlûp olursa, Sultan Aziz gazaba gelirdi. Kendi haberi olmadan başpehlivanının yenilmesi, mühim bir hâdise teşkil ederdi. Bu sebeple, saray bendegânı arasında telâş başlamıştı. Görülmüştü ki, Kavasın oğlu İbrahim, Arnavutoğluna mükemmelen karşı koyuyordu. O devirde hiç bir pehlivanın karşı koyamadığı Arnavutoğluna Kavasoğlu karşı koymuştu.

40

Kahveci Murat Ağa, hop oturuyor, hop kalkıyordu. Kavasoğlunu, kendi pehlivanıymış gibi benimsemişti. Yanındakilere: — Gördünüz mü pehlivanımı?..

Güreş iki buçuk saati geçmişti. Saray bendegânının da telâsı artmıştı. Bir aralık paşalardan biri şunları söyledi:

- Güreşi berabere ayıralım. Ne olur ne olmaz... Maazallah bir mağlûbiyet olursa efendimiz bizi sürer...

Bunun üzerine güreşi berabere bırakmağa karar verdiler. Cazgır ortaya çıkıp pehlivanları ayırdı. Kararı tebliğ etti. Fakat bu kararı ne Arnavutoğlu, ne de Kavasoğlu kabul etmedi. Bilhassa Arnavutoğlu seslendi:

- Karışmayın!.. Güreş yenişinciye kadar!

Nihayet haremağaları, paşalar, beyler ortaya çıkarak bin müşkülâtla güreşi berabere ayırdılar. Çünkü başlarına belâ gelecekti.

Güreşte Mahmut Celâleddin Paşanın kâhyası da yardı. Kavasın oğlunu beğenmişti. Güreşten sonra arabasına alarak İstanbula getirdi. Paşanın konağına misafir etti. Pehlivanı paşaya takdim edecekti. Çünkü paşa da meraklıydı. Paşanın birçok başpehlivanları ve pehlivanları da vardı.

Kavasoğlu, geldiğinin sabahısı, oturduğu odadan bahçeye bakıyordu. Bahçede paşanın pehlivanları vardı. Bunlar, bir çeki taşını bir yerden bir yere kaldırıp götürerek kuvvet müsabakası yapıyorlardı. Pehlivanlar neden sonra müsabakalarını bırakarak bahçeden çekildiler. Kavasoğlu, kâhyaya müracaatle:

— Ağam, müsaade ederseniz ben de kaldırayım şu taşı!.. Dedi.

Kâhya:

-Hay hay, oğlum!

Diye müsaade edince, Kavasoğlu bahçeye çıktı. Taşı kavradığı gibi alıp tâ uzakta bulunan sokak duvarının yanına götürüp bıraktı. Bunu gören kâhya ve pehlivanlar hayrete düştüler. Pehlivanlardan biri bahçeye çıkarak taşı aldığı gibi yine eski yerine getirdi.

Hulâsa, yarış başlamış, Kavasoğlu kendini göstermeğe yüz tutmuştu. Bu sıralarda Mahmut Celâleddin Paşa, haremden selâmlığa inmişti. Kâhya, paşaya çıkarak, yeni getirdiği pehlivandan bahsetti. Arnavutoğlu ile Çiftalanda yaptıkları güreşi de anlattı ve mabeyn erkânının telâşa düşerek nasıl beraberliğe gittiklerini de arzetti. Kâhya taş meselesini de arzetmişti. Bunun üzerine Mahmut Celâleddin Paşa şu emri vardi. - Taşı kaldırsın da göreyim!

Kavasoğlu bahçeye çıktı. Taşı gerisingeriye getiren ve kendisine meydan okuyan pehlivana içerlemişti. Paşadan da emir gelince, taşa yapıştı, kucakladığı gibi duvarın dibine götürdü; omuzladığı gibi duvardan aşırdı ve sokağa attı.

Kavasoğlunun bu harikulâde hareketi Mahmut Celâleddin Paşanın hoşuna gitti. Başpehlivanlarından biriyle güreştirdi. Kavasoğlu hasmını yarım saat içinde mağlûp etti. Bu galibiyet gösterdi ki, Kavasoğlu yüksek bir pehlivandır. Bunun üzerine paşa, arabasına binerek saraya gitti. Kavasoğlunu Sultan Azize takdim etti. Yalnız, Arnavutoğlu ile olan Çiftalan güreşini, ne olur ne olmaz diye arzetmekten çekindi. Çünkü Padişah gazaba gelerek mabeyn erkânını sürebilirdi.

Sultan Aziz, Mahmut Celâleddin Paşaya sordu:

- Nasıl bir pehlivan acaba?

- Efendimiz, meşhur Süloyu yenmis...

— Ya!..

- Başpehlivan Ahmet kulunuzu da yarım saat içinde yendi.

Deyince, Sultan Aziz, Kavasoğlunun saraya getirilmesini emretti. Çünkü paşanın başpehlivanı Ahmet, Sülo ayarında bir pehlivandı. Arnavutoğlu ile üç güreşi vardı. İkisinde berabere kalmış, birisinde mağlûp olmuştu. Böyle bir ayarda olan pehlivanı yarım saat içinde yenmek müthiş bir şeydi.

Kavasoğlu saraya geldiği zaman Seryaver Halil Paşa ile karşılaştı. Padişah, Kavasoğlunun Arnavutoğlu ile güreşmesini irade etmişti. Halil Paşa, Kavasoğluna:

— Oğlum! Hazırlan!.. On beş gün sonra Arnavutoğlu ile güreş tutacaksın!

Deyince, Kavasoğlu:

— Paşam!.. Yine berabere ayırmasınlar güreşi...

Diye mukabelede bulundu. Paşanın Çiftalan güreşinden haberi yoktu. Bu sözleri işitince, hayrete düştü ve sordu:

— Oğlum!.. Sen Arnavutoğlunu tanıyor musun? Onunla güreşin var mı?

Kavasoğlu meseleyi birer birer anlattı.

Paşa, çok zeki bir adamdı. İşi kavradı. Efendimize duyurmadıklarının sebeplerini sezdi. Kavasoğluna:

- Oğlum!.. Bu lâfı bir daha, bir yerde söyleme!.. Böyle şey olmaz...

Diyerek, Kavasoğluna iltifat ederek yolladı.

Kavasoğlunun Arnavutoğlu ile huzur güreşi Dolmabahçe sarayının Camlıköşk bahçesinde olmuştur.

İki pehlivan tam altı saat boğuştular. Müthiş ve heyecanlı bir güreş yaptılar. Fakat genç ve dinç olan Kavasoğlu İbrahim, kırk yaşında olan hasmı Arnavutoğlunu değil yenmek, bir türlü bozamıyordu bile...

Akşam oldu, sular karardı. Sultan Aziz, iki pehlivanın yenişemiyeceğini anlayınca, berabere ayrılmalarını irade etti. Bu altı saatlık güreş, çok ustalıklı olmuştu. İhtiyar Arnavutoğlu, İbrahime karşı bütün maharetini ortaya koymuştu.

Sultan Aziz, bir iki ay sonra, Arnavutoğlu ile Kavasoğlu Koca İbrahimi bir kere daha güreştirdi. İki pehlivan bir altı saat daha boğuştular; birbirlerini yenemediler.

Zaten Arnavutoğlu namağlûp bir pehlivandı. Bu müthiş pehliyan, namağlûp olarak dünyaya gözlerini yumdu.

Sultan Aziz, Kavasoğlunu beğenmişti. Onu sarayına aldı. Arnavutoğlundan gün güne pehlivanlık geçiyordu. Onun yerine Kavasoğlu kaim olmağa başladı. Kavasoğlu, Arnavutoğlundan sonra Sultan Azizin başpehlivanıdır. Ayni zamanda da şamdancıbaşısıdır.

Kavasoğlu Koca İbrahime ihtiyarlığında sormuşlar:

- Usta!.. Hayatında en iyi pehlivan olarak kimi tanıdın?

O da, hiç tereddüt etmeden, şu cevabı vermiş:

- Doğrusunu söylemek lâzım gelirse, biz hepimiz hamalız ve hamaldık... Asıl pehlivan Arnavutoğludur.

Koskoca Kavasoğlu bile, hasmı Arnavutoğlunu takdir etmişti ve onun pehlivanlığını, kendilerinin hamal olduğunu söylemişti. Bu, doğruydu. Altmış altı okkalık Arnavutoğlu, eşsiz bir yaradılışa malikti. (1)

Kavasoğlu Koca İbrahimin Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekirle de güreşi vardır. Bu güreş tesadüfî olmuştur. (2).

Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir, aslen Sıvaslıdır. Müthiş bir pehlivan olan Kazıkçı, karakucak başpehlivanlarındandır. Rumeliye geldiği zaman, yağ güreşi nedir bilmezdi. Tıpkı Keçeli pehlivan gibiydi.

Akkoyunlu Bekir, 1270 Sıvastopol muharebesinde topçu askeri oldu. Serdarı Ekrem Ömer Paşa maiyetinde emir çavuşlu-

(1) Arnavutoğlu'nu okuyunuz. Kitabı neşrolunmuştur.

(2) Kazıkçı Kara Bekiri okuyunuz. Bu güreşi tafsilâtile orada bulacaksmız ve kazıkçının derecesini göreceksiniz. ğunda bulundu. Kahramanlığiyle, pehlivanlığiyle orduda şöhret kazandı. Harpten sonra Varna kalesine geldi. Orada askerliğini yapmağa başladı.

Akkoyunlu, yağ güreşini bilmediği halde, Deliormanda onu kimse yenemedi. Sonra yağ güreşini öğrendi ve namağlûplar sırasına girdi. Kazıkçı lâkabını Deliormanda kazanmıştır. Kazık diye yağ güreşinde bir oyun vardır. Bekir, bu oyunla hasımlarını yenerdi ve bir pehlivana kazık vurdu mu alttan kalkamazdı. İşte bundan ötürü lâkabı Kazıkçı kaldı.

Kazık oyunu şöyledir: Alta düşen bir hasmın kisbetinin arka kasnağından elini sokup olduğu yerde tesbit etmek.

Kazıkçı, Deliormanda evlenmiştir. Çoluk çocuk sahibi olmuştur. Askerliğini bitirince Sıvasa dönmüştür. O vakitler askerlik müddetleri uzundu. Yedi, sekiz sene, on sene askerlik yapılırdı.

Kazıkçı yağ güreşini öğrendikten sonra şöhret aldı. Namı Deliormanda, Balkanlarda, şurada burada söylenir oldu.

Kazıkçı, Sıvasa döndükten sonra yedi sekiz sene memleketinde oturdu. Kırk yaşına gelmişti. Memleketinde fıkara düştü. Beş on para kazanmak için İstanbula gitmeğe karar verdi.

İstanbula gelecek, pehlivanlık yaparak para kazanacaktı. Oradan da Rumeliye geçerek güreşler yapacaktı. O vakitler, başpehlivanlar çok para kazanırlardı. Bunu bilen Kazıkçı, nihayet işi bu yola dökmeğe karar vermişti.

Kazıkçı, yedi sekiz senedir küflenmiş olan kisbet zenbilini omuzuna vurdu. Karadan yürüyerek üç ayda İstanbula geldi. Yorulmuş, ezilmişti.

İstanbula gelen Kazıkçı, Kırkpınarda güreşler olduğunu haber aldı. Edirne yolunu tuttu. Pınarhisarda bir çiftliğe misafir oldu.

Kazıkçının misafir olduğu çiftliğin sahibi, pehlivan meraklısıydı. Sultan Azizin başpehlivanları da Kırkpınara giderken çiftliğe misafir olmuşlardı. Yani Kazıkçı, çiftliğe misafir olduğu zaman, Kavasoğlu Koca İbrahimle Arnavutoğlu da çiftlikte misafirdiler. (1)

Nihayet, Kırkpınara gitmek üzere, çiftlik ağası, Kazıkçıyı da arabasına alarak beraber götürdü. Çünkü ona acımıştı. Küçük fıkara bir pehlivan tanımıştı.

(1) Kazıkçının Arnavutoğlu ile güreşleri vardır. Arnavutoğlu kitabında okuyunur.

Kazıkçı, kendisini hiç kimseye belli etmedi. Hüviyetini soranlara sadece su cevabi veriyordu:

- Sıvaslı Bekir!..

Kavasoğlu Koca İbrahim, Kırkpınara giderken, Kazıkçı ile mütemadiyen alay etti, takıldı:

- Sen de mi pehlivansın be?

- Senden de pehlivan olur mu be?

— Şu küçük ortayı kurtarırsan benim ödülü sana verecegim, Bekir!

Zavallı Bekir, bütün bu hakaretlere cevap vermeyip, Kırkpınara kadar sabırlı oldu.

Kavasoğlu, Bekirle çok alay etmişti. Bekir, sessiz ve aptal gibi kaldı. Nihayet Kırkpınara geldiler. Güreşler başladı. Aradan sekiz on sene geçtiği için Bekiri tanıyan yoktu. Bekir, zaten Deliorman havalisinden Kırkpınara ve Rumeliye inmiş bir adam

Pınarhisar ağası zengin ve hatırı sayılır bir adamdı. Çadırdeğildi. lar kurdurmuş, maiyetiyle mevki almıştı. Bekir de onlarla beraberdi. Yiyip içiyordu. Güreşler başladıktan sonra sıra küçük ortaya gelmişti. Fakat Bekir olduğu yerde duruyordu. Onu gören Pınarhisar ağası, kâhyasına şu emri verdi:

- Söyle Bekire, soyunsun!..

Kâhya, Bekire geldi, emri tebliğ etti. Bekir:

- Daha sırası değil, kâhya!

Diye cevap verdi. Kâhya da gidip ağasına söyledi. Ağa, Bekirin büyük ortaya çıkacağını düşünerek dönüp Kavasoğluna:

- Bak şu Sıvaslıya... Küçük ortaya çıkmıyor...

Devince, Kavasoğlu:

- Bırak, ne yaparsa yapsın!.. Büyük ortada ona bir tezgâh dokurlar, aklı başına gelir. O, karakucak güreşi zannediyor yağ güresini...

Diye tekrar Bekiri hiçe sayarak konuştu. Küçük orta güreşi bitti. Sıra büyük ortaya geldi. Cazgır meydana çıkıp bağırdi:

- Büyük ortaya ğüreşecekler meydana!..

Bekir, olduğu yerde yine oturuyordu. Kavasoğlu, Bekiri oturur görünce gülerek, ağaya:

— Bak şu deliye, soyunmamış oturuyor!

Dedi. Ağa da alay ederek:

- Seni bekliyor... Başa güreşecek!.. Dedi. Fakat kâhyayı Bekire yolladılar. Güreşe çıkmasını emrettiler. Kâhya, Bekire geldi, emri tebliğ etti. Bekir:

— Hele sabırlı olun bir yol... Sırası geldiği zaman çıkarız. Yediğimiz ekmeği haram kılmayız...

Diye cevap verdi. Hulâsa, ağa, Kavasoğlu İbrahim, Arnavutoğlu; Bekiri meczup addederek bıraktılar. Zavallı Bekiri, deliler meyanına koymuşlardı. Yüzüne bile bakmadılar. Bekir, bu hali sezince, ağanın bulunduğu yerden kalktı, uzaklarda bir yere gidip, başlıbaşına oturdu.

Başaltı güreşi bitti. Nihayet baş güreşe sıra geldi. Cazgır, ortaya çıkıp bağırdı:

- Başa güreşecekler meydana!..

Bekir, soyundu; elbiselerini yabancı bir adama teslim etti. Hemen kazan dibine geldi.

Kazan dibinde Kavasoğlular, Arnavutoğlular sıravari dizilmişlerdi. Onlar Bekiri unutmuşlardı. Güreşe çıkmıyacak bir deli zannetmişlerdi. Başpehlivanlar sıra almış dururlarken Bekir çıkageldi. Yabancı bir adamın kazan dibine girdiğini gören cazgır, Bekirin göğsüne dayanarak:

--- Nereye gidiyorsun be?.. Baş güreş var şimdi. Neden evvelden çıkmadın?..

Diye bağırınca, Kavasoğlu, Arnavutoğlu başlarını çevirip baktılar. Bir de ne görsünler: Bekir!..

Bekir, cazgıra cevap verdi:

- Burası er meydanıdır. Ben de başa güreşeceğim.

Cazgır, duraladı. Söylediği doğruydu. Er meydanıydı bu... İstiyen çıkıp meydan okuyabilirdi. Kavasoğlu, cazgıra:

— Bırak şunu be!.. Gelsin... Geleceği varsa göreceği de var. Dedi

Bekir, sıraya girdi. Cazgır eş bağlarken derhal meydana atıldı. Davul zurnaları susturdu ve:

- Ben, Kavasoğlunu isterim!..

Dedi. On binlerce kişi hayret içinde kaldılar. Birbirlerine soruyorlardı:

- Kavasoğlundan güreş istiyen bu adam da kim?

Nihayet güreş başladı. Herkesin gözü Bekirle Kavasoğlunda idi. Bekir, gayet çevik ve güzel peşrev çıkardı. Pınarhisar ağası gülüyor ve Bekire acıyordu. Çünkü Kavasoğlu, zavallı adamı kıracaktı.

Güreşin ilk ellerinde Bekirin ne çetin olduğu meydana çıktı. Kavasoğlunun zehir gibi çaprazlarını bir elde budayarak boşaltmıştı. Güreşin on beşinci dakikalarına doğru Bekirin belâ bir pehlivan olduğu anlaşıldı. Kavasoğlu da bir belâya çattığını sezmişti.

Güreşin on beşinci dakikalarından sonra Bekir, Kavasoğlunu, çaprazla sürüp bir çocuk gibi altına aldı ve meşhur kazığını vurdu. Kavasoğlu, kazıktan kurtulmak için çırpındı. Bir türlü muvaffak olamadı. Üste de mağlûp olmak korkusu yüreğini dağlamağa başladı.

Kavasoğlu, Bekirin kazığından kurtulamayınca, düşünmeğe başladı. Hasmının kim olabileceğini tedaî etmeğe koyuldu. Nihayet aklına, evvelce işittiği meşhur Kazıkçı Bekir geldi. Acaba bu mu diye şüpheye düştü. Çünkü kazığı müthişti. Başını kaldirip Bekire sordu:

- A be kızan!.. İsmin Bekir, memleketinin Sıvaslı olduğunu öğrendik. Bunun karası var mı?

- Var...

- Akkoyunlusu var mı?

- Var...

- A be! Kazıkçısı da var mı?

- Var...

Deyince, Kavasoğlu meseleyi anladı. Bekirden müsaade istiyerek ayağa kalktı. Davul, zurnaları susturdu. Hasmının kim olduğunu ahaliye anlattı. On binlerce kişi, gıyaben, Bekiri tamyordu. Şöhretini işitmişlerdi. İşte bundan sonra sıkı bir güreş başladı. Tam beş altı saat boğuştular. Birbirlerini mağlûp edemediler... Nihayet, iki pehlivan berabere ayrıldılar.

Kavasoğlunun Bekirle bir de huzur güreşi vardır. Bu gürește de yenișemeyip berabere kalmışlardır. Fakat Bekir, Kavasoğluna nazaran ihtiyardı. Yaşı kırkı geçmiş bulunuyordu.

Kavasoğlunun soyu hep pehlivandır ve Haydarlının Mandıralı köyüne muhacir olmuşlardır. Kavasoğlunun torunları da pehlivandır. Mandıralı Süleyman ile kardeşi, Kavasoğlunun torunlarıdır. İyi dikkat edilecek olursa bu genç çocuklar fevkalâde iyi pehlivandırlar.

Kavasoğlu Koca İbrahim, akranları gibi eşsiz bir pehlivandı. Namağlûplar meyanındadır.

Kavasoğlu Koca İbrahimin, seksen yaşında iken Kel Aliço ile Sultan Hamidin huzurunda bir güreşi vardır (1). İki ihtiyar pehlivan Almanya İmparatoru' Vilhelm geldiği zaman, huzurda güreşmişlerdir. Kavasoğlu, âhır ömründe yenileceğim diye korkmuştur. Fakat yaptıkları güreşte Kavasoğlu hasmına dalmıştı. Aliço da dalışı karşılamak için eğilmişti. Kavasoğlunun kaşı hasmının kasnağına çarptı ve patladı. Kan fışkırdı. Hasmının göğsünü, yüzünü kan içinde bıraktı. Sultan Hamit, bu hali gö-

(1) Kel Aliço kitabını okuyunuz.

rünce derhal güreşi ayırmıştı. Bu hal, seksen yaşındaki Kavasoğlunu mağlûbiyetten kurtardı. Söylediklerine nazaran ihtiyar Aliço o gün Kavasoğlunu yenecek haldeymiş... Yetmiş, yetmiş iki yaşlarında olan Aliço, daha kavi bulunuyormuş. Talih, Aliçoya yaver olmadı. Kavasoğlunun kaşı patlamasiyle güreşe nihayet verildi.

Bu güreşi yakınen bilenler diyorlar ki: Sultan Hamit, güreşi ayırmak iradesini verince, Aliço bağırmış:

— Ne çıkar kandan?.. Efendimiz ne kadar korkuyor kandan?.. Bırakınız, güreşimizi ayırt edelim.

Sözlerine şunları de ilâve ettiğini söylerler:

- Sultan Aziz efendimiz, kandan filân korkmazdı. Bu efendimiz her şeyden korkuyor. Bu nasıl şey be?..

— BİTTİ —

Tanesi 30 Kuruş

M. Sami Karayel'in Pehlivanlar serisi

- 1 Kel Aliço
- 2 Koca Yusuf
- 3 Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir
- 4 Çolak Molla
- 5 Hergeleci İbrahim
- 6 Abdülâziz
- 7 Yozgadlı Kel Hasan
- 8 Yürük Ali
- 9 Arnavudoğlu
- 10 Kavasoğlu Koca İbrahim
- 11 Kara İbo

Basılmakta olanlar:

- 12 Makarnacı Hüseyin
- 13 Karagöz Ali
- 14 Sarı Ahmet
- 15 Kambur Osman
- 16 Kuşçu Hasan
- 17 Adalı Halil
- 18 Kurtdereli Mehmet
- 19 Kızılcıklı Mahmut
- 20 Cihan pehlivanı Kara Ahmet.
- 21 Kara Mustafa
- 22 Kula Hafız (Sarı Hafız)
- 23 -- Gazhaneli Ali Ahmet
- 24 Nakkaşlı Eyüp
- 25 Mihalıçlı Hasan

M. Sami'nin diğer eserleri

Kılıcaslan — Araba ile devriâlem (tercüme) — Çöl vahşileri (tercüme) — Yamyamlar arasında (tercüme) — Küp cadısı — Sıhhî ve terbiyevî cimnastik (tercüme) — Kadınlara beden terbiyesi (tercüme) — İzci rehberi (tercüme) — İzci (tercüme).